



België - Belgique  
P.B. - P.P.  
8500 Kortrijk  
BC 20258

KONINKLIJKE EN MENS LIEVENDE VERENIGING DER  
**DRAGERS van ERETEKENS en MEDAILLES van BELGIË**  
VOOR DADEN VAN MOED, ZELFOPOFFERING EN VAN MENS LIEVENDHEID

ONDER DE HOGE BESCHERMING VAN Z.M. DE KONING  
EN HET EREVOORZITTERSCHAP VAN DE H. BURGEMEESTER VAN BRUSSEL

VADERLANDSE VERENIGING  
Zonder winstgevend doel  
Gesticht te Brussel op 3 december 1865 - Koninklijk Erkend op 2 juli 1883

**INFOBLAD KORTRIJK**

---

Afgiftekantoor: KORTRIJK CENTRUM

Verantwoordelijke uitgever:  
Rasson Nadia - Steenstraat 103 -  
8501 Heule

P 806019  
PRS: 3048465

Nummer 104 – 2<sup>de</sup> kw 2023 (apr-mei-juni)

---

*Koninklijke en Menslievende  
Vereniging der  
Dragers van Eretekens en  
Medailles van België*

**Regionale Kortrijk**

---

## WOORD VAN DE VOORZITTER REGIONALE KORTRIJK



### Toespraak voorzitter Promotiefest van 15 april 2023

Dames en heren, burgers, militairen, politie in graad en functie, Ereleden en hun partner Kolonel Christophe Onraet, Adjudant-majoor Mario Matton, Roger Terryn, oud burgemeester van Deerlijk, de Nationale voorzitter Rudy Maes en zijn echtgenote, de leden van het Nationaal bestuur, de voorzitter van de Staatsgedecoreerden en de Verbroedering de heer Germain Van Wietendaele, zijn echtgenote en zijn delegatie, de voorzitter van de Regionale Westland Gilbert Vitse zijn echtgenote en zijn delegatie. De heer Gerard Moerman, voorzitter van de Nationale Strijdersbond van België, Gewest Leiegroep afdeling Olsene (Oost-Vlaanderen), zijn vaandeldrager en hun echtgenotes. De Korpscommandant van het Trainingscentrum Paracommando te Schaffen, Luitenant-kolonel Geofroy L'Évêque en de RSM Adjudant-majoor Frank Ponet.

Je souhaite le bienvenue au grand chancelier, Mr. Gilbert Gerard, aux membres du comité Nationale, aux différents présidents des associations patriotique, militaires et police, dans tous vos grades et qualités.

Ik verwelkom ook de vaandeldragers, alsook onze nieuwe leden die voor de 1<sup>ste</sup> maal deelnemen aan dit promotiefest. Dit is een gelegenheid om vriendschappen te onderhouden of op te starten, wat er ook gebeurt de vriendschap moet de verbinding zijn en blijven onder ons, wat we eens te meer hebben ondervonden in de drie voorbije jaren door de corona pandemie.

Mag ik vragen om een ogenblik stilte voor onze overleden leden.

**Ik wens jullie een aangename dag, draag jullie eretekens met fierheid, ZE GETUIGEN VAN MOED—WILSKRACHT—DAPPERHEID EN VAN ONWANKELBARE TROUW AAN VORST EN VADERLAND.**

De voorzitter,

Nadia RASSON





### De crash te Detmold op 26 juni 1963

Beste leden, beste vrienden,

Ieder jaar is er een herdenking met vlaggenroet voor de militairen die gesneuveld zijn in vreedetijd, zij die het leven gelaten hebben op missie in één of ander conflictgebied of verongelukt tijdens het uitvoeren van hun opdracht. De vliegtuigramp in Sennelager met als zware balans 38 verongelukte paracommando's is daar één van.

We schrijven 23 juni 1963, dit jaar 60 jaar geleden, eerder die dag waren de militairen van de 13<sup>de</sup> Compagnie van het 1<sup>ste</sup> Para uit Diest vertrokken vanuit Melsbroek met 4 Flying-Boxcar toestellen om deel te nemen aan de oefening 'Lance One' de opdracht was een oefensprong uitvoeren op twee droppingszones ten zuiden van Geseke in Duitsland.

De vliegtuigen waren al op weg naar de droppingszones maar door het barre slecht weer werd de oefening afgelast, ze kregen het bevel om terug hun veiligheidsgordels om te doen om de landing in te zetten op Gutersloh R.A.F.-station.

Toen één van de vliegtuigen om 12u05 boven het oefenterrein Sennelager vloog werd de rechtervleugel geraakt door een mortiergranaat die afgeschoten werd door het Britse leger, de granaat trof de brandstoftanks en vloog in brand.

De instructeur Edmont Chabot slaagde erin om de deur te openen en 9 parachutisten uit het vliegtuig te laten springen, die 9 militairen hebben het overleefd, zelf liet instructeur Chabot het leven, hiervoor kreeg hij postuum de hoogste Belgische onderscheiding.

De oorzaak van dit inrieste ongeval zou te vinden zijn bij een artillerieesectie van het Britse leger op Sennelager die daar op oefening was, die besloot om de drie resterende granaten alsnog af te schieten ondanks het bevel gegeven was om het vuren te staken om 12.00 uur.

De R.A.F.-luchtverkeerleiding van Gutersloh werd verantwoordelijk gesteld voor het ongeval, het vliegtuig werd geleid over het oefenterrein van Sennelager naar de luchthaven van Gutersloh om te wachten achter betere weersomstandigheden, zodra de vliegtuigen werden gesignaleerd stopte het vuren, toen was de mortiergranaat al afgeschoten, de drie andere vliegtuigen hebben veilig kunnen landen.

### De slachtoffers:

Lt Kol VI KREPS Herman	Lt GOUJON A.
Adjt 1 <sup>ste</sup> klas VI QUETS Jacques	Adjt VI VERMEESEN Henri
Adjt VI VUEGEN Jozef	1Sgt Maj VI ZWANEOEL Gilbert
1 Sgt Maj CHABOT E.	1 Sgt Maj MAHIEU J.
1 Sgt FAUCONNIER W.	Sgt BERNET J.
Sgt ROSSIUS A.	Sgt SEGNANA V.
Sgt VAN ACKERE Ch.	Sdt BASTIN M.
Sdt BOMBET M.	Sdt BREBAN J.
Sdt CALBRECHT T.	Sdt DELLIS R.
Sdt GODIN A.	Sdt KEUTER J.



Sdt LOSSON Ch.

Sdt MASSY Y.

Sdt MOUSTY L.

Sdt PRAET J.

Sdt STEURBOUT F.

Sdt VAN SNICK M.

Sdt WAURHIER F.

Sdt WUIDART M.

Sdt MASSER J.

Sdt MESKENS J.

Sdt PEYRAIIBE J.

Sdt SMARS

Sdt VAN DESSEL H.

Sdt WARNANT F.

Sdt WRONA J.

Sdt WUILPART M.

Aansluitend aan dit trieste ongeval heb ik nog een aandachtspunt, nml. deze maand, 29 jaar geleden, werden 10 para's op gruwelijke wijze vermoord in kamp Kigali in Rwanda, de tien militairen maakten deel uit van de VN vredesmacht UNAMIR, zij hadden als doel de ARUSHA-akkoorden te ondersteunen.

De moorden vonden plaats rondom het begin van de Rwandese genocide, m.a.w. een volkerenmoord met naar schatting 800.000 doden.

#### **De slachtoffers :**

Lt LOTIN Thierry

Kpl BASSINE Bruno

Kpl DUPONT Christophe

Kpl MEAUX Bruno

Kpl RENWA Christophe

1<sup>ste</sup> Sgt LEROY Yannick

Kpl DEBATTY Alain

Kpl LHOIR Stéphane

Kpl PLESCIA Louis

Kpl UYTEBROECK Marc

#### **We zullen hen blijven herinneren**

Assistent-kanselier,

Danny BOUCKENOOGHE



SOCIÉTÉ ROYALE PHILANTROPIQUE DES  
MÉDAILLÉS et DÉCORÉS de Belgique  
POUR ACTES DE COURAGE DE DÉVOUEMENT ET D'HUMANITÉ  
Sous le Haut Patronage de S.M. le Roi  
et la Présidence d'Honneur de M. le Bourgmestre de Bruxelles.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE  
Sans but lucratif  
Fondée à Bruxelles le 3 déc. 1865 – Autorisation Royale du 2 juillet 1883



KONINKLIJKE EN MENSIEVENDE VERENIGING DER  
DRAGERS van ERETEKENS en MEDAILLES van BELGIË  
VOOR DADEN VAN MOED, ZELFOFFERING EN MENSIEVENDHEID  
Onder de Hoge Bescherming van Z.M. de Koning  
En het Erevoorzitterschap van de H. Burgemeester van Brussel.

VADERLANDSE VERENIGING  
Zonder winstgevend doel  
Gesticht te Brussel op 3 dec. 1865 – Koninklijk Erkend op 2 juli 1883

Siège social / Sociale zetel : Astridpad 5 – 8540 Deerlijk

Tel. & Fax : +32 56-32.90.17 – Gsm : +32 477-28.33.21 – Email : [rudy.maes1@proximus.be](mailto:rudy.maes1@proximus.be)

a.s.b.l. / v.z.w. 515/53 – N° d'entreprise – Ondernemingsnr 408.696.434 – Arrondissement judiciaire : Courtrai / Gerechtelijk arrondissement : Kortrijk

Voorzitter Regionale Kortrijk: RASSON Nadia, Steenstraat 103 te 8501 HEULE

☎ & ☎: +32 56-35.63.35 - ✉ : [rasson.n@telenet.be](mailto:rasson.n@telenet.be)

Rasson Nadia  
Steenstraat 103  
8501 Heule

15 april 2023

Sire,

De nationaal, de regionaal voorzitter en de leden van de Koninklijke en Menslievende Vereniging der Draggers van Eretekens en Medailles van België voor daden van moed, zelfopoffering en menslievendheid, verzameld op hun jaarlijks banket ter gelegenheid van hun promotiefeest van 15 april 2023, verzoeken Uwe Majesteit de uitdrukking van hun gevoelens van diepe afhankelijkheid en onwankelbare trouw te willen aanvaarden.

Voorzitter van de Regionale Kortrijk  
Mevr Rasson Nadia

SOCIÉTÉ ROYALE PHILANTROPIQUE DES  
MÉDAILLÉS et DÉCORÉS de Belgique  
POUR ACTES DE COURAGE DE DÉVOUEMENT ET D'HUMANITÉ  
Sous le Haut Patronage de S.M. le Roi  
et la Présidence d'Honneur de M. le Bourgmestre de Bruxelles.  
ASSOCIATION PATRIOTIQUE  
Sans but lucratif  
Fondée à Bruxelles le 3 déc. 1865 – Autorisation Royale du 2 juillet 1883



KONINKLIJKE EN MENS LIEVENDE VERENIGING DER  
DRAGERS van ERETEKENS en MEDAILLES van BELGIË  
VOOR DADEN VAN MOED, ZELFOPOFFERING EN MENS LIEVENDHEID  
Onder de Hoge Bescherming van Z.M. de Koning  
En het Erevoorzitterschap van de H. Burgemeester van Brussel.  
VADERLANDSE VERENIGING  
Zonder winstgevend doel  
Gesticht te Brussel op 3 dec. 1865 – Koninklijk Erkend op 2 juli 1883

---

Siège social / Sociale zetel : Astridpad 5 – 8540 Deerlijk  
Tel. & Fax : +32 56-32.90.17 – Gsm : +32 477-28.33.21 – Email : [rudy.maes1@proximus.be](mailto:rudy.maes1@proximus.be)  
a.s.b.l. / v.z.w. 515/53 – N° d'entreprise – Ondernemingsnr 408.696.434 – Arrondissement judiciaire : Courtrai / Gerechtelijk arrondissement : Kortrijk

---

Voorzitter Regionale Kortrijk: RASSON Nadia, Steenstraat 103 te 8501 HEULE  
☎&📠: +32 56-35.63.35 - ✉ : [rasson.n@telenet.be](mailto:rasson.n@telenet.be)

---

*Rasson Nadia  
Steenstraat 103  
8501 Heule*

*15 avril 2023*

*Sire,*

*Le Président National, le Président Régional et les membres de la Société Royale Philanthropique des Médailleurs et Décorés de Belgique pour actes de courage, de dévouement et d'humanité, réunis lors de leur banquet annuel à l'occasion de leur fête de promotion le 15 avril 2023, demandent à Votre Majesté d'accepter l'expression de leurs sentiments d'affection profonde et de loyauté inébranlable.*

*Le Président Régionale du Courtrai  
Mme. Rasson Nadia*



Koninklijk Paleis

2 mei 2023

Mevrouw de Voorzitter,

Zijne Majesteit de Koning heeft mij met de eer gelast u de ontvangst te bevestigen van de vriendelijke boodschap die u Hem, namens de leden van de Koninklijke en Menslievende Vereniging der Dragers van Eretekens en Medailles, samengekomen ter gelegenheid van hun jaarlijks banket op 15 april 2023, heeft bezorgd.

De Koning wenst u, en al diegenen wier tolk u bent geweest, van harte te bedanken voor de betoonde gevoelens van aanhankelijkheid.

Met hoogachting,

Alain Gerardy  
Kolonel van het Vliegwezen SBH  
Protocolchef bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning

Aan Mevrouw Nadia Rasson  
Voorzitter van de Regionale Kortrijk  
Koninklijke en Menslievende Vereniging  
der Dragers van Eretekens en Medailles  
Steenstraat 103  
8501 Heule



Palais Royal

Le 2 mai 2023

Madame le Président,

Sa Majesté le Roi a été très sensible aux sentiments d'attachement que vous avez exprimés dans votre message, au nom des membres de l'Association Royale Philanthropique des Médailleurs et Décorés de Belgique, réunis lors du banquet annuel le 15 avril 2023.

Le Roi m'a confié le soin de vous faire parvenir, ainsi qu'à tous ceux dont vous vous êtes fait l'interprète, Ses vifs remerciements pour cette aimable attention.

Veuillez agréer, Madame le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

Alain Gerardy  
Colonel d'Aviation BEM  
Chef du Protocole à la Maison de Sa Majesté le Roi

A Madame Nadia Rasson  
Président de la Régionale du Courtrai  
Société Royale Philanthropique des Médailleurs et Décorés  
Steenstraat 103  
8501 Heule





Naar aanleiding van de  
Kroning van de King Charles  
III, op zaterdag 09 mei 2023,  
werd volgend telegram  
opgesteld door Brecht Van der  
Auwera, verstuurd.

---



Nachtegalstraat 23  
8511 Aalbeke West-Vlaanderen Belgium  
6th may 2023

Sir,

In honour of the coronation of Your Majesty and Her Majesty the Queen Consort  
we would like to offer our most heartfelt congratulations.

In honour of the coronation of Your Majesty this day the 6<sup>th</sup> of May 2023, we, the board of the Royal  
and Charitable Association of Wearers of Decorations and Medals of Belgium wanted to pass on our  
sympathies and congratulate Your Royal Highness upon this most joyous occasion.  
May Your Majesty's reign be long and in good health surrounded by the members of the Royal  
Family.  
God save the King

I have the honour to be, Sir, Your Majesty's humble and obedient servant.  
On behalf of all the members of the board

Yours truly  
Brecht Van der Auwera

---



## Foto's Promotiefest 2023

De foto's van het promotiefest zijn te bekijken op onderstaande link,

<https://kmvdembkortrijk.be> Tab: Foto's



Volgend e-mail bericht mochten we ontvangen van de CO (KorpsCommandant) van het Trainingscentrum voor Parachutisten (TrgC Para) te Diest-Schaffen  
Lt-Kol Geoffroy L'EVÊQUE

Beste Ivan,

Sta mij toe u te bedanken voor de foto's alsook voor de aangename dag die wij, de RSM en mezelf, binnen jullie vereniging hebben mogen doorbrengen op de door jullie, met prachtige zon overgoten, uitgekozen zaterdag van 15 Apr 2023.

Het was voor mij de eerste keer dat ik met een dergelijke vereniging in contact kwam. Het is anders en er heerst een andere dynamiek als bij een 'vriendenkring'.

Jullie enthousiasme en motivatie werd door elk aanwezig lid, die dag, weerspiegeld.

In de hoop dat dit nog lang mag blijven duren en dat jullie positivisme doorgegeven mag worden aan de volgende generaties.

Met welgemeende Para-groet,

Alae Virtus Tua!

Geoffroy







## De crash te Detmold op 26 juni 1963



26 juni 1963 was een zwarte dag in de geschiedenis van het 1 para, en meer bepaald in de geschiedenis van de 13 Compagnie.

Een Kaiser-Fraser C-119G Flying Boxcar van de Belgische Luchtmacht met immatriculatie CP-45, bouwjaar 1952 en serial nummer 246 werd boven Sennelager door Brits mortiervuur getroffen en stortte neer te Detmold.

Van de 47 personen aan boord hebben er slechts 9 deze crash overleefd. De 5 bemanningsleden en 33 Para's vonden de dood tijdens dit incident dat perfect vermeden had kunnen worden, hadden de Britten zich aan hun vuurtucht gehouden.

### Het verslag van het ongeval

Woensdag 26 juni 1963 was een zwarte dag in de geschiedenis van het Rgt Para-commando, en meer bepaald in deze van de 13 Cie van het 1 Para. Deze Compagnie, die franstalig is, moest deelnemen aan de oefening 'Lance One' van de dekkingstroepen van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland en een sprong uitvoeren op twee droppingszones ten zuiden van Geseke, (Duitsland).



Een erg ongelukkige samenloop van omstandigheden maakte dat één van de toestellen C-119G, die de valschermpringers naar de plaats van de oefening bracht, neerstortte, wat aan 33 jonge soldaten en 5 bemanningsleden het leven kostte. Zeer vroeg in de ochtend van de 26<sup>ste</sup> juni, verliet een kolonne per vrachten de Citadel van Diest. Zij voerden de para-commando's naar het vliegveld van Melsbroek, (15 Wing). Het weer was enorm slecht en er blies een felle wind.



Kapitein Parmentier vroeg de verantwoordelijke van de laatste vrachtwagen, Sergeant Cienszkowski, nog niet samen met de rest van de kolonne te vertrekken, want Sergeant Victor Segnana, radio-mecanicien, was er nog niet en hij was beslist nodig op de oefening. Cienszkowski, (bijgenaamd Tchenko), wachtte een twintigtal minuten bij de wachtpost van de Citadel. Toen de achterblijver maar niet kwam opdagen, besloot hij

maar naar zijn vrachtwagen te gaan, die beneden op de parking stond. Op dat ogenblik liep hij Sergeant Segnana tegen het lijf, die buiten adem en nog met de slaap in de ogen kwam aanlopen. Beide mannen klommen meteen in de vrachtwagen en vertrokken.

Zij kenden elkaar enkel van zien want Tchenko was van de 13 Cie, (Franstalig), en Segnana was Sergeant bij een Vlaamse Cie. Tijdens de rit naar Melsbroek maakten zij nader kennis met elkaar. Ze rookten een sigaret, om de verveling van de rit weg te werken. In 1976 legt Tchenko droevig uit dat indien Segnana nog 5 minuten langer had geslapen, hij nu nog in leven zou zijn geweest.

Tijdens de vlucht vernemen de manschappen dat wegens de slechte weersomstandigheden de dropping niet zou doorgaan, en sommigen hadden hun helm al afgezet. Kort daarop werd het bevel gegeven om de veiligheidsgordels om te doen, omdat de landing zou gaan plaatsvinden. Enkele seconden later werd het toestel heftig door elkaar geschud. Het toestel vloog op een hoogte van 3.000 voet over het schietveld van Sennelager. Het werd getroffen door een 3 duismortiergranaat. Het was 5 over 12...

Een sectie van de Britten die nog drie granaten over hadden, besloot deze af te schieten zelfs al waren de bevelen om na 1200Hr NIET meer te schieten. Deze deficitaire vuurtucht van de Britten heeft het leven gekost aan 38 bemanningsleden en passagiers. Hadden die Britten hun bevelen strict opgevolgd dan zou er nooit iets gebeurd zijn, en zou het toestel veilig geland zijn.



## De laatste ogenblikken aan boord van de CP-45

26 juni 1963. De neervallende mortiergranaat raakte de rechtervleugel van de C-119G, en dit ter hoogte van de brandstoftank. Onmiddellijk ontstond een verschrikkelijke brand aan boord en op enkele ogenblikken stond de ganse rechterkant in brand. Over heel de lengte stond het metaal werkelijk witgloeïend en het toestel was verlicht alsof het klaarlichte dag was. Via enkele patrijspoorten kwamen er vlammen binnen die een gretige prooi zochten aan de rugvalschermen van deze die tegen de wand zaten. Chief Chabot, één van de dispatchers, trachtte de rechterdeur te openen, maar toen dit niet lukte, probeerde hij de linkerdeur, die wel openging. Hij draaide zich om, greep één van de parachutisten vast, checkte of de static line was bevestigd en gooide hem naar buiten, terwijl hij riep: "Iedereen naar buiten".





Ondertussen verkooldde de ongelukkige Bernet in de WC, (gezien de krappe ruimte in een C-119, moest de 39<sup>ste</sup> man de tocht op de WC doorbrengen).

Naargelang de mannen hun “seat belt” loskregen, greep Chabot hen vast en deed hen springen zonder zichzelf de tijd te geven om zelf te springen. Zo kunnen we 9 overlevenden tellen, en dit terwijl LtKol VI Kreps het toestel zo lang mogelijk zwevend hield. Daarna helde de C-119 over de vleugel en stortte te pletter, 4 kilometer buiten het schietveld van Sennelager in een gehucht van Detmold. Op datzelfde ogenblik landden de 3 andere vliegtuigen veilig en wel op het vliegveld van Gutersloh. Een dikke zwarte rook steeg omhoog, wat voor de overlevenden betekende: “de patron is niet meer”.

## Na de crash



Tchenko vertelt, (hij is één van de overlevenden):

Op de grond hergroepeerden de overlevenden zich. Lacassagne zag mij vrij onzacht neerkomen en liep op mij toe. Hij hielp mij recht en hij hielp mij om mijn valscherf op te plooiën. Tegelijkertijd stopte een Engelse full-track naast ons. Wij waren beiden erg van streek en we beseften de draagwijdte van de ramp nog niet. De full-track bracht ons naar de plaats van de crash waar we Adjudant Doneux levend en wel tegenkwamen. Net als Sdt Collard, maar die was door een aluminiumscherf aan het gezicht gewond. Britse MP's en Duitse Politie waren ook reeds ter plaatse. Een Duitse agent vroeg mij of ik Engels sprak. Ik zei hem dat ik geen Engels verstond maar wel Duits. Hij vroeg mijn naam en toen hij die hoorde zei hij dat we waarschijnlijk buitenlanders waren. Ik legde hem uit dat wij uit België kwamen en hier een paradrop moesten uitvoeren.

Adjudant Doneux gaf dan verdere inlichtingen zodat alles in het werk kon gesteld worden om naar overlevenden te zoeken. Een kleine honderd meter verder brandde het wrak verder uit, en af en toe hoorden we een ontploffing van een patroon of een thunderflash. Pas toen begrepen we dat onze kameraden gestorven waren. Op dat moment landde er een helikopter waar Sdt Grosser uit stapte. Hij was door de wind meegedreven en in een hoeve terecht gekomen. Tijdens de landing had hij zich bezeerd. Wij klommen in een vrachtwagen en werden naar de kazerne van Gutersloh gebracht. Daar wachtten de andere overlevenden ons op. Collard, Crabs, Denis, Jadot en Van Tieghem. Wij dronken allen een glas rum.



Daarna een eerste medische controle in het hospitaal van de kazerne, maar eerst ging ik met Adjudant Doneux naar de mess waar we vroegen of we naar Diest mochten bellen. Na enkele vergeefse pogingen kreeg Doneux 1Sgt-Maj Van Gelder aan de lijn. Met een zachte stem bracht hij zijn collega op de hoogte van het verschrikkelijke ongeval. Hij zei ook dat Lt Goujon dood was, maar dat er ook overlevenden waren, maar dat hij niet wist wie en hoeveel.



*In Diest brengt Van Gelder onmiddellijk Kapitein Bidlot op de hoogte die ervoor zorgde dat al het nodige werd gedaan. Om 1500Hr landde een Belgische reddingsploeg te Gutersloh. Daarna bezochten de Minister van Landsverdediging, PW Seghers en Kolonel Laurent, (De Comd van het Regiment), de overlevenden in het hospitaal van de Kazerne.*

De dag daarop was het 27 juni, mijn verjaardag. Wij werden in Gutersloh onderzocht door een ploeg Belgische chirurgen die besluiten om ons over te brengen naar het Militair Hospitaal te Brussel. We werden naar België gevlogen met een DC-3. De dokters hadden de piloot verboden een bepaalde hoogte te overschrijden omdat wij ongetwijfeld giftige dampen hadden ingeademd. Toen wij in het Militair Hospitaal in Brussel toekwamen waren wij nog steeds in gevechtsgedrag. Na twee dagen van medische onderzoeken wisten wij nog steeds niet dat wij de enige overlevenden waren. Toen besloot men om ons terug naar Diest te sturen. Wij hielden even halt te Melsbroek, en toen wij daar de kisten zagen met een erehaag beseften we dat wij de enige overlevenden waren van het ongeval.

In Diest bracht ik onze kerels naar hun kamer. Deze was leeg. Men had snel een inventaris gemaakt van de eigendommen van de slachtoffers en daarna alles weggehaald. Het was griezelig. Majoor Mine begreep dat wij ten einde krachten waren en stuurde ons voor enkele dagen naar huis.



Een deel van de slachtoffers werd begraven op het Centrum voor Valschermspringers te Schaffen en het Regiment liet een groot kruis in beton oprichten, ter nagedachtenis van de mannen die in dienst gevallen waren.



*Carlo Herpoel zit door rugproblemen nog in een rolstoel, maar een team van zeven personen van Feeding Humanity is gisterennamiddag al naar Turkije vertrokken, met de keukenbus.*

*Hulpteam is begonnen aan rit van 4.000 kilometer*

## ‘Keukenbus’ rukt uit naar slachtoffers aardbeving in Turkije

**Een tot keukenbus omgebouwde oude lijnbus, van Carlo Herpoel (59) en zijn vzw Belgium Aid, rijdt alweer uit voor een volgende humanitaire missie. Deze keer gaat het samen met een vrachtwagen naar het door een zware aardbeving getroffen Turkije. Alle giften zijn met een vermelding ‘Noodhulp Turkije’ welkom op rekeningnummer BE93 5230 8062 5667.**

Carlo Herpoel en team zijn niet aan hun proefstuk toe. Zo bereidden ze al 42.000 maaltijden voor Oekraïense oorlogsslachtoffers, tijdens de lente van 2022 in Warschau in Polen. En eind 2021 en begin 2022 serveerden ze maaltijden aan 4.500 getroffen van de watersnood in de Ardennen, vanuit hartje Pepinster.

Dinsdagnamiddag is een team van zeven personen – Engelse vrienden van de organisatie Feeding Humanity – vanuit Heule naar Turkije vertrokken, met de keukenbus en een keukenvrachtwagen. Carlo Herpoel van de vereniging Belgium Aid vervoegt hen later, de Heulenaar revalideert momenteel nog van een geblokkeerde rug.

“Het is vijf dagen rijden. De rit van 4.000 kilometer gaat via Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië, Servië en Bulgarije naar Turkije. Waar we in het door de zware aardbeving getroffen rampgebied hulp





zullen bieden, weten we nog niet. We volgen de toestand op de voet, in samenspraak met de ambassade van België ginds en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is geen cowboyverhaal. We gaan waar onze hulp nodig is en waar het veilig is.”

Er reizen geen hulpgoederen mee. Het doel is om ter plaatse voor de slachtoffers te koken, vanuit de keukenbus en –vrachtwagen. “We hebben nog veel giften nodig. Om enkele maanden lang lokaal voedingswaren aan te schaffen en ermee te koken. We steunen zo ook de lokale economie, door het voedsel ter plaatse te kopen.

“Het is echt nodig. Tienduizenden mensen zijn alles kwijt in het rampgebied. Of kunnen niet zelf koken omdat er door de schade massaal veel gasafsluitingen zijn. We zijn geen sensatiezoekers. Het is wie we zijn, mensen helpen in noodsituaties. Alle giften gaan naar voeding, de werkingskosten betalen we uit eigen zak”, aldus Carlo Herpoel, die verlof neemt bij zijn werkgever, netbeheerder Fluvius, om naar het rampgebied te kunnen afreizen.

De catastrofale aardbeving in Turkije en Syrië kwam maandagavond ook aan bod tijdens de gemeenteraad in Kortrijk. Waar voor aanvang van de raad in de zaal in het historische stadhuis een minuut stilte werd gehouden, op vraag van raadslid Mohamed Ahouna (Team Burgemeester). En waar raadslid Matti Vandemaele (Groen) naar een stand van zaken vroeg rond noodhulp.

## Syrië

“De Mondiale Raad stelt voor om de helft van ons budget, 6.000 euro, via het Consortium 12-12 aan noodhulp in Syrië te besteden. Er wordt voor Syrië gekozen omdat de hulpverlening daar het traagst op gang komt”, stelde schepen van Mondiaal Beleid Bert Herrewyn (Vooruit). Ook raadsleden Nawal Maghroud (Vooruit) en Hannelore Vanhoenacker (CD&V) spraken hun steun uit, voor dringende noodhulp.



*Archiefbeeld van een vorige humanitaire missie, in de door watersnood getroffen Ardennen.*



*Vrijwilligers van Belgium Aid en feeding Humanity, bij de keukenbus. We herkennen (links) Johan Dedeurwaerder uit Marke en (centraal) Carlo Herpoel uit Heule.*

*Heulenaar trekt met Belgium Aid naar Turkse stad*

## Met ‘keukenbus’ serveerde Carlo (59) al 50.000 maaltijden

**“Bijna alles ligt hier plat”, zegt Carlo Herpoel (59) van de vzw Belgium Aid aan de telefoon. De Heulenaar ziet hallucinante tafereelen in de door aardbevingen verwoeste Turkse stad Samandag, waar hij vanuit zijn keukenbus helpt om maaltijden voor de slachtoffers te bereiden.**

Tien dagen nadat vrijwilligers van Belgium Aid en Feeding Humanity het koken aanvatten in een tentenkamp in Samandag, staat de teller er al op 50.000 geserveerde maaltijden. De kuststad in het Middellandse Zeegebied, in de grensstreek van Turkije en Syrië, is weggevaagd. “Toch zie je geen depressieve mensen. Ze zijn vrolijk en positief. Wat gebeurd is, is gebeurd. Een man vertelde me hoe hij 23 familieleden verloor, zonder geëmotioneerd te zijn. Heel speciaal. De mensen zijn vriendelijk en dankbaar”, vertelt Carlo Herpoel.

Ook de Heulenaar is ondertussen in Samandag aangekomen, nu hij verlost is van rugproblemen. Hij nam een vliegtuig. Carlo Herpoel is onder de indruk, van wat hij ziet in Samandag. “Het rampgebied in het echt zien, is veel erger dan wat je op televisie ziet. Bijna alles ligt plat. En wat toch recht staat, is onbewoonbaar. De mensen leven in tenten. Die staan in kampen of in vroegere tuinen. Geen idee hoe Turkije de heropbouw zal aanpakken. Momenteel worden onbewoonbare gebouwen gesloopt en



wegen vrijgemaakt. De grote opkuis moet dus nog beginnen. We horen dat Erdogan (de Turkse president, red.) er zich niet veel van aantrekt. Elke getroffen turk zou een schadevergoeding met een waarde van zo'n 500 euro krijgen. *That's it*", vertelt de Heulenaar. Belgium Aid en Feeding humanity serveren telkens een ontbijt en middag- en avondmaal, in het tentenkamp in Samandag waar de keukenbus staat. Brood, soep, pasta, lamsvlees met rijst en bonen en saus... het team probeert te variëren. Er wordt ook thee geschonken.

"Vrijwilligers kochten onderweg naar Samandag en hier in de streek veel etenswaren. Niet evident, want het is moeilijk om lokaal aan eten te raken. Alles is dicht."

Beide organisaties hopen nog maanden hulp te verlenen in het rampgebied. "We kregen extra gasbekkens, om ook buiten in grote potten te kunnen koken, zodat we onze capaciteit nog kunnen verhogen. Doenbaar, want het is hier ondertussen zo'n 24 graden Celsius. Gelukkig zijn de regen en koude weg", vertelt Carlo Herpoel. "We bekijken ook om met hulp van Turkse vrijwilligers maaltijden 'aan huis' te leveren, voor wie niet tot bij ons kan komen. Een soort take-away dus, bijvoorbeeld voor ouderen, mensen met kinderen, zieke mensen..."

Er is nog voedsel voor twee tot drie weken. "Of we ook daarna kunnen blijven koken in Samandag, hangt van de donaties af. Ik geloof er in, iedereen beseft dat alle hulp hier nog heel lang nodig zal zijn. Een pluim ook voor alle vrijwilligers die zich inzetten, zoals Johan Dedeurwaarder, die voor de eerste keer mee is met Belgium Aid. De Markenaar is een topper", aldus Carlo Herpoel.



*Een vernielde supermarket.*



*Carlo Herpoel maakt soep.*



*Het dorp Samandag is helemaal verwoest.*



## Medaille van 'Menslievendheid'

Naar aanleiding van de voorbije twee, bijna drie jaren waarin we allemaal werden geconfronteerd met Covid-19, heeft het bestuur van de Regionale Kortrijk en met de steun van het Nationaal BestuursOrgaan van de "Dragers van Eretekens en Medailles van België" voor daden van Moed, Zelfopoffering en Menslievendheid" de beslissing genomen om de volgende instanties met de medaille van 'Menslievendheid' te bedanken :

- Stad Kortrijk : voor alle inzet en inspanningen die de Stad heeft opgezet om haar bewoners zoveel mogelijk te beschermen; zoals het invoeren van de lock-down, het opzetten van een vaccinatiecentra en ook vooral de inzet van de vele vrijwilligers die de stad heeft ingezet waardoor dit alles prima is verlopen.
- Zorg Kortrijk
- AZ Groeninge Kortrijk : voor alle inzet en inspanningen die het AZ, zijn dokters, zijn verpleegkundigen en poetsdienst heeft gedaan om de zieken te verzorgen en te beschermen tijdens de epidemie, maar ook nu nog.
- Hulpverleningszone FLUVIA Kortrijk : voor alle inzet en inspanningen die de brandweer heeft opgezet om de inwoners van de zone zoveel mogelijk ter hulp te komen, zowel in hun functie van brandweer als ambulancedienst.
- Dhr. Carlo HERPOEL : niet enkel voor de covid-19 pandemie maar ook voor de watersnood die Wallonië had getroffen, waar velen het slachtoffer werden van verlies van hebben en houden, waar voeding schaars was, hebt u het initiatief genomen om met een oude omgebouwde (met een keuken uitgerust) bus, de mensen daar van een warme maaltijd te voorzien.

Terwijl u daar aan het helpen was, brak het conflict met Oekraïne uit en bent u naar de grens gereden om daar de nodige hulp te bieden waar u kon.





Naar aanleiding van de voorbije twee, bijna drie jaren waarin we allemaal werden geconfronteerd met Covid-19, heeft het bestuur van de Provinciale West-Vlaanderen en met de steun van het Nationaal BestuursOrgaan van de “Dragers van Eretekens en Medailles van België voor daden van Moed, Zelfopoffering en Menslievendheid” de beslissing genomen om de volgende instanties met de medaille van ‘*Menslievendheid*’ te bedanken :

- AZ DELTA Roeselare – Menen – Torhout
- Hulpverleningszone FLUVIA Deerlijk – Anzegem
- Hulpverleningszone FLUVIA Harelbeke
- O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
- vzw Seniorenzorg Heilige Familie Deerlijk





*We herkennen onder meer medisch directeur Luc Harlet van AZ Delta, algemeen directeur Stad Kortrijk Carlo Daelman, voorzitter Nadia Rasson en voorzitter Rudy Maes van de Vaderlandslievende Vereniging, Stijn Vandommele van Zorg Kortrijk en kolonel Olivier Dorme van Brandweerzone Fluvia. AZ Groeninge en Carlo Herpoel waren verontschuldigd.*

*Vijf organisaties krijgen eremedaille 'Menslievendheid'*

## “Voor inzet tijdens coronaperiode”

**In het stadhuis van Kortrijk vond een bijzondere huldiging plaats. Vijf organisaties kregen van de Koninklijke Vaderlandslievende Vereniging der Draggers van eretekens voor moed, zelfopoffering en menslievendheid van België, een gouden medaille en het ereteken 'menslievendheid' voor hun inzet tijdens de coronaperiode en daarna.**

De Koninklijke Vaderlandslievende Vereniging werd in december 1865 gesticht door koning Leopold I. “Deze stichting verleende eretekens en onderscheidingen voor daden van moed en zelfopoffering. In 1867 verleende de staat officieel de eretekens onder de benaming Burgerlijke Onderscheidingen”, duidt Rudy Maes als voorzitter-president Nationaal en Provinciaal West-Vlaanderen.

De vijf organisaties kregen de gouden medaille en brevet van *menslievendheid* voor hun inzet tijdens de coronacrisis.

“Die houdt nu al drie jaar lang aan en duurt voor het zorgpersoneel nog steeds”, zegt Nadia Rasson als erevoorzitter Provinciale West-Vlaanderen en voorzitter Regionale Kortrijk van de Vaderlandslievende Vereniging. “We weten allemaal welke impact dit in 2020 had en nog heeft op de maatschappij en ons leven, ook voor de meest kwetsbaren. De zorginstellingen kwamen onder druk te staan: er moesten afdelingen verminderd of gesloten worden om coronapatiënten op te vangen. De



brandweer sprong in de bres om te helpen met ziekentransport, dokters uit Defensie sprongen bij in ziekenhuizen en zorginstellingen. Ook een periode van druk.”

## Applaus

Tijdens de vaccinatieperiodes sprongen diezelfde mensen bij: dokters, vrijwilligers, brandweer, rust- en zorgcentra, lokale overheden.

“We zijn enorm trots om dit ereteken aan jullie organisaties te mogen overhandigen. We beseffen te weinig wat jullie en jullie personeel dagelijks doen om de enorme druk al drie jaar vol te houden. Dit verdient een warm applaus in naam van onze vereniging, het stadsbestuur en de bevolking van Kortrijk aan de zorgcentra, de ziekenhuizen van Kortrijk, Waregem, Roeselare en Menen en de brandweerzone Fluvia. Een dikke merci”, aldus Nadia Rasson.

De eretekens en brevetten werden overhandigd aan medisch directeur Luc Harlet van AZ Delta, algemeen directeur Stad Kortrijk Carlo Daelman, Sitijn Vandommele van Zorg Kortrijk en Kolonel Olivier Dorme van Brandweerzone Fluvia.

AZ Groeninge en Carlo Herpoel waren verontschuldigd. “Carlo bedeeft momenteel voedsel in Turkije. Hij hielp ook in Wallonië na de watersnood met het uitdelen van voedsel. Hij zal later zijn ereteken krijgen, als hij terug is”, besluit Nadia.

Bronvermelding : Peter Van Herzeele  
Foto KD

Krant van West-Vlaanderen, Kortrijk, Vereniging, vrijdag 17 maart 2023



## Officiële plechtigheden

### Vrijdag 21 juli 2023 – Nationale Feestdag

- 10Hr30: Verzameling aan het Stadhuis  
11Hr00: Te Deum in de St.-Maartenskerk  
11Hr45: Receptie op het Stadhuis

### Zondag 03 september 2023 – Herdenking bevrijding Stad

- 09Hr45: Verzameling aan het St.-Michielsplein  
10Hr15: Plechtige herdenking aan de Broeltorens  
10Hr30: Woorddienst over Bevrijding en Vrede in de Onze-Lieve-Vrouwekerk  
11Hr30: Receptie op het Stadhuis

Onder  
voorbehoud

### Zondag 17 september 2023

- 125-jarig bestaan 'Koninklijke Maatschappij der Staatsgedecoreerden van Kortrijk'  
09Hr45: Verzameling aan het Stadhuis  
10Hr30: Heilige Mis in de O.L.V.-kerk  
11Hr15: Huldiging aan het Monument op de Grote Markt te Kortrijk  
12Hr00: Receptie, gevolgd door banket in het ontmoetingscentrum te Marke

### Woensdag 01 november 2023 – Allerheiligen

- 09Hr45: Samenkomst aan de ingang van de Stedelijke begraafplaats Kortrijk  
10Hr00: Plechtige optocht met neerlegging van bloemen aan de herdenkingsmonumenten

### Vrijdag 10 november 2023 – Vereniging van de N.C.P.G.R.

- 10Hr00: B.N.P.-Fortis aan het monument van Fortisbank (aan de boog) te Kortrijk

### Zaterdag 11 november 2023 – Wapenstilstand

- 10Hr00: Plechtigheid aan het Royal Foundlandmonument, Gentssteenweg Kortrijk  
10Hr30: Verzameling aan het Stadhuis  
11Hr00: Te Deum in de St.-Maartenskerk  
12Hr00: Receptie op het Stadhuis

### Woensdag 15 november 2023 – Koningsdag

- 10Hr50: Samenkomst aan de St.-Maartenskerk  
11Hr00: Te Deum in de St.-Maartenskerk  
11Hr45: Receptie op het Stadhuis