



België - Belgique  
P.B. - P.P.  
8500 Kortrijk  
BC 20258

KONINKLIJKE EN MENS LIEVENDE VERENIGING DER  
**DRAGERS van ERETEKENS en MEDAILLES van BELGIË**  
VOOR DADEN VAN MOED, ZELFOPOFFERING EN VAN MENS LIEVENDHEID

ONDER DE HOGE BESCHERMING VAN Z.M. DE KONING  
EN HET EREVOORZITTERSCHAP VAN DE H. BURGEMEESTER VAN BRUSSEL

VADERLANDSE VERENIGING  
Zonder winstgevend doel  
Gesticht te Brussel op 3 december 1865 - Koninklijk Erkend op 2 juli 1883

**INFOBLAD KORTRIJK**

---

Afgiftekantoor: KORTRIJK CENTRUM

Verantwoordelijke uitgever:  
Rasson Nadia - Steenstraat 103 -  
8501 Heule

P 806019  
PRS: 3048465

Nummer 105 – 3<sup>de</sup> kw 2023 (juli-aug-sept)

---

*Koninklijke en Menslievende  
Vereniging der  
Dragers van Eretekens en  
Medailles van België*

**Regionale Kortrijk**



## Deelname plechtigheden of manifestaties

Enkele bestuursleden van de Regionale Kortrijk waren hier aanwezig :

1. Woensdag 22 maart 2023  
Rededication Sgt. William Clay Cubberley  
op het Perth Cemetery (China Wall) te Ieper
2. Donderdag 20 april 2023  
Begraafenis Vandenabeele te Marke
3. Zaterdag 22 april 2023  
Herdenkingsplechtigheid SAS Parachutist Etienne Battaille  
begraafplaats Menenstraat te Wevelgem
4. Zondag 23 april 2023  
Herdenking van de eerste gasaanval (22 april 1915) te Zuidschote
5. Maandag 24 april 2023  
Inwijding van het nieuwe vaandel van Nieuw-Zeeland & Australië te Ieper
6. Dinsdag 25 april 2023  
ANZAC Day – Dawn Service op de Britse begraafplaats Buttes British Cemetery  
in het Polygonebos te Zonnebeke  
  
ANZAC Day – Special€ Last Post aan de Menenpoort te Ieper
7. Zaterdag 29 april 2023  
Herdenking Tank Memorial Ypres Salient op het Guynemerplein te Poelkapelle
8. Vrijdag 05 mei 2023  
Herdenkingsplechtigheid Kortrijkse SAS-SOE Parachutisten gesneuveld tijdens  
WO II op de begraafplaats Meensesteenweg te Kortrijk  
  
Herdenking ‘Circus 157’ van RAF-SAAF Belgian Section op het Ypres Town  
Cemetery, Zonnebeekseweg te Ieper
9. Woensdag 10 mei 2023  
Herbegraving Sdt Malcolm te Ieper
10. Zondag 21 mei 2023  
Herdenking Leieslag, 80-jarig jubileum  
Nationaal Leimonument, Albertpark te Kortrijk



11. Woensdag 24 mei 2023  
Herbegrafenis van Lt. Hutten te Ieper
12. Zondag 28 mei 2023  
Herdenkingsplechtigheid 'Memorial Day'  
Flanders Field American Cemetery, Wortegemseweg te Waregem
13. Zondag 04 juni 2023  
65<sup>ste</sup> herdenkingsplechtigheid aan het Provinciaal Mausoleum  
begraafplaats Ieperstraat-Zandputstraat te Menen
14. Zaterdag 17 juni 2023  
Herdenking van de Parachutisten en Weerstanders  
aan het Monument aan de Sluizen te Menen
15. Zaterdag 15 juli 2023  
Belgian Cenotaph Parade aan Whitehall te London (Verenigd Koninkrijk)
16. Vrijdag 21 juli 2023  
Nationale Feestdag te Kortrijk





## Belgian CENOTAPH Parade Londen 2023

Voor 2023 was het bestuur van plan om er een 5-daagse uitstap naar Londen van te maken. Dit van donderdag 13 tot en met maandag 17 juli om dan op zaterdag 15 juli deel te nemen, naar jaarlijkse gewoonte, aan de Belgian Cenotaph Parade.

Bestuursleden en echtgenotes die met de Eurostar van Lille-Europe naar London St. Pancras International reisden, waren:



Vlnr.: Brecht Van der Auwera, Pieter D'Haene, Nadia Rasson, Eliza Ravays, Kurt Verhelle, Corry Polfliet, Yvan Van der Auwera.





Op vrijdag 14 juli, een typisch regenachtige dag, hadden we de eer om een kransneerlegging te doen aan het 'Graf van de Onbekende Soldaat' in Westminster Abbey.

Dit was het prachtig resultaat van het mailverkeer tussen Brecht Van der Auwera en dominee Dr. James Hawkey, kanunnik-theoloog en aalmoezenier van Westminster Abbey.



Er werd eveneens een kruisje 'IN REMEMBRANCE' geplaatst, voor alle Kortrijkse gesneuvelde SAS-SOE-parachutisten, dit in het bijzonder voor Sgt Raymond Holvoet.







Westminster Abbey  
Grave of the Unknown Warrior



Koninklijke en menslievende  
vereniging der dragers van  
eeretekens en medailles van België

Friday 14<sup>th</sup> July 2023  
10.30 am





*The Reverend Dr James Hawkey, Canon in Residence, gives the Welcome*

On behalf of the Dean and Chapter of Westminster, I am pleased to welcome you to Westminster Abbey. Westminster Abbey is known as the House of God and the House of Kings, where God is worshipped every day and where many great men and women are buried or memorialised.

Here has taken place every coronation of Kings and Queens of England and of the United Kingdom since William I was crowned here on Christmas Day 1066. Here Their Majesties King Charles III and Queen Camilla were crowned on 6 May this year. Here every day thousands of people from all over the world are welcomed as visitors and pilgrims.

We remember with affection and gratitude our many links with Belgium, its monarchy and people. It is here in 1945 the Belgian Ambassador and 25 Belgian ex-servicemen came here to the grave of the British Unknown Warrior, bringing with them the torch from the Grave of the Belgian Unknown Warrior which the Nazi had ordered to be extinguished. The Dean of Westminster welcomed them, and was asked to re-light the torch on this spot. The torch was then returned to Brussels.

We honour the Unknown Warrior. His body was brought here in 1920 from a battlefield cemetery in northern France and given a state funeral. His presence recalls to mind the World Wars and conflicts of the past century in which the forces of the Crown have been engaged together with those of our nation's allies. Here we pray for all those who have given their lives in the cause of peace. Here we pray for those who strive on our behalf for justice.

I now invite the Chancellor and the Head of the Organisation to lay a poppy wreath.

*The Chancellor and the Head of the Organisation lay a wreath at the Grave of the Unknown Warrior*

*Silence is kept*







*The Canon in Residence leads the prayers*

Let us remember all who have given their lives, on our behalf, in the wars of the last century and let us pray for the peace for which they strove.

O God, who wouldst fold both heaven and earth in a single peace: let the design of thy great love lighten upon the waste of our wraths and sorrows; and give peace among nations, peace in our dwellings, and peace in our hearts; through Jesus Christ our Lord. **Amen.**

Let us pray for the peoples of Belgium and of the United Kingdom.

Eternal God, fount and source of all authority and wisdom, hear our prayers for Charles our King and for Philippe, King of Belgium. Give them grace as the symbols of loyalty and unity for all their peoples: give to the members of their governments vision, understanding and integrity; and to those responsible for law and order with the nation wisdom and skill, imagination and energy; that all may live in peace and happiness, truth and prosperity; we ask this through Jesus Christ our Lord. **Amen.**

And let us pray for God's blessing

God grant to the living grace, to the departed rest, to the Church, the King, the Commonwealth, and all mankind, peace and concord and to us sinners life everlasting. And the blessing of God almighty, the Father, the Son and the Holy Spirit be amongst you remain with you always. **Amen.**



Dit ingetogen moment werd opgeluisterd door 'The Last Post' waar het Regionaal vaandel van Kortrijk zijn respect betuigde.





## De Tower Hill Memorial



*De vierentwintigduizend van de Koopvaardij en de Vissersvloten waarvan de namen op de muren van deze tuin worden geëerd, gaven hun leven voor hun land en hebben geen graf maar de zee.*



## Een bezoek aan de "Tower of London"





*Zoals de voorbije 89 jaar, valt België en onze militairen opnieuw de eer te beurt om in Londen in uniform en gewapend te defileren? Dit unieke voorrecht werd in 1934 aan België verleend door Zijne Majesteit Koning George V van Groot-Brittannië ter nagedachtenis aan de koning-ridder, Albert I, maar ook vanwege de solidariteit die tijdens de Eerste Wereldoorlog tussen de Britse en de Belgische soldaten is ontstaan, alsook als eerbetoon voor hun moed.*

*De sterke banden die sedert het ontstaan van België in 1830 al tussen onze beide koninkrijken bestonden, werden nog nauwer aangehaald tijdens de Eerste Wereldoorlog.*

*Van bij het begin van de invasie in 1914 is Groot-Brittannië, één van de landen die zich borg stelde voor de Belgische onafhankelijkheid, ons meteen te hulp geschoten. Heel wat Belgen hebben het land verlaten om hun toevlucht te zoeken in Groot-Brittannië, terwijl de Engelsen het kanaal overstaken om aan de zijde van onze soldaten mee te vechten. In 1918 heeft het Belgische leger met de 170.000 man sterke Engelse troepenmacht deelgenomen aan het geallieerde eindoffensief.*

*Als wij vandaag, 105 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog, kunnen leven in vrede en vrijheid, is dat in grote mate te danken aan de moed en de heldhaftigheid van die honderdduizenden soldaten. Ik hecht veel belang aan de herdenkingsplechtigheden ter nagedachtenis aan degenen die soms met verlies van hun eigen leven hebben gestreden, opdat wij vrede en democratie zouden kennen. Wij zullen hen nooit vergeten.*

*Vandaag is de strijd voor democratie niet ten einde, zoals blijkt in Oekraïne, waar een verenigd volk tegen een indringer vecht. Terwijl de Europese Unie en de NAVO garant staan voor vrede en voor onze vrijheid, is het van belang dat de burgers onze democratische waarden doen voortleven en dat de toekomstige generaties zich ten volle bewust blijven van de kwellingen van de oorlog en de gevolgen ervan. Een plechtigheid als deze draagt ertoe bij de herinnering aan het verleden levendig te houden.*

*Lessen trekken uit het verleden biedt geen garantie dat het niet opnieuw kan gebeuren en ik doe dan ook een oproep aan iedereen om waakzaam en verenigd te blijven ter wille van vrede en democratie. Het is in die optiek dat jonge militairen en vertegenwoordigers van de vaderlandslievende verenigingen vandaag in de Belgische kleuren aan de Cenotaaf defileren.*

*Ludivine Dedonder*

*Minister van Defensie*





Op zaterdag 15 juli, The Belgian Cenotaph Parade, London 2023

- 10.40 Hr: Vertrek van de parade uit King Charles Street
- 10.50 Hr: In plaatsstelling rond de Cenotaaf
- 11.00 Hr: Begin van de plechtigheid
- 11.05 Hr: Bloemenhulde aan de Cenotaaf
- 11.15 Hr: Uitvoering van de Britse en Belgische nationale hymnen
- 11.20 Hr: Vertrek van de autoriteiten naar Horse Guards Parade
- 11.25 Hr: Vertrek van de detachementen naar Horse Guards Parade
- 11.40 Hr: Bloemenhulde aan het Horse Guards Memorial
- 11.41 Hr: Vertrek naar Wellington Barracks
- 11.48 Hr: Einde van de plechtigheid
- 11.50 Hr: Bezoek aan Flanders Memorial Garden



Bekijk hier de parade via volgende link: <https://www.youtube.com/watch?v=D2OzFQbyx00>











# The Paths to Freedom

## GENERALMAJOR FALLEY BIJ HQ CHÂTEAU DE BERNAVILLE



Generalmajor Wilhelm Falley



1st Lt. Malcolm D. Brannen

**Punt 43-45:** Generalmajor Wilhelm Falley, commandant van de 91. Luftlande Division, is op 5 juni 's middags afgereisd naar Rennes om daar met andere commandanten de volgende dag het 'Invasionspiel' te spelen. Plotseling komen in de vroege ochtend van 6 juni berichten binnen, dat para's zijn geland in het gebied van zijn divisie. Falley aarzelt geen moment en verlaat Rennes halsoverkop om naar zijn hoofdkwartier in Château de Bernaville bij Picauville te gaan. Begeleid door twee motorrijders rijdt zijn chauffeur hem met nog een generaal naar zijn 'Hauptquartier' in Picauville.

De hele weg vanaf Rennes ondervinden ze geen enkele tegenstand. De motorrijders rijden het laatste stuk ver voorop en worden plotseling van de weg gemaaid. Geschrokken geeft de chauffeur nog eens extra gas. Ze zijn nu vlakbij het Château. Na een bocht rijdt de stafauto echter regelrecht in de armen van parachutisten van HQ, 3rd Battalion 508 PIR, onder leiding van 1st Lieutenant Malcolm D. Brannen. Ze staan net met de boer te praten, vragend waar ze zijn en of er Duitsers in de omgeving zitten, als ze een auto in volle vaart horen naderen. Brannen laat zijn mannen aan beide zijden van de boerderij dekking zoeken. Met de vinger aan de trekker wachten ze gespannen af.

De stafauto komt in volle vaart de bocht omzeilen en direct beginnen de para's te schieten. De auto zwenkt uit en rijdt vol in de muur tegenover de boerderij. De chauffeur kruipt gewond uit de auto en vlucht in de consternatie ongezien naar de kelder van de boerderij. Brannen loopt op de auto af. Eén inzittende is gedood, maar Generalmajor Falley heeft de aanval overleefd. Hij laat zich uit de auto vallen en komt op zijn knieën terecht. Met zijn handen in de lucht smeekt hij de Amerikaanse para's: "*Nicht schiessen, bitte, I surrender.*" maar tegelijkertijd lijkt hij zich voorover te buigen naar zijn pistool, dat midden op de weg ligt. Even twijfelt Malcolm Brannen: "*Wil die hoge piet zich echt overgeven of wil hij zijn pistool pakken om terug te vechten?*" dan besluit hij dat het gevaar te groot is, dat hij of zijn mannen gewond raken of erger. Hij schiet Generalmajor Falley door het hoofd.

Er doet een gruwelijker verhaal de ronde, waarin alle para's op Generalmajor Falley geschoten hebben en zijn lichaam doorzeefd wordt door kogels. Wat de waarheid is, zullen we niet meer te weten komen. 1st Lt. Malcolm Brannen is inmiddels overleden en het is niet bekend of er nog para's van zijn groep leven.



## ROUTE BESCHRIJVING

45. Einde weg links.  
*Na ± 400 m staat links een oude, houten boerenschuur met herinneringsbordje 'Colline 30'. Direct rechts op het huis hangt ook een plaquette 'Hill 30'.*
55. Doorgaande bochtige weg volgen.  
*Rechts tussen de boomgaarden en boerderijen door kijkt u over de moerassen rond de rivier de Mederet, met in de verte de damweg van Chef-du-Pont.*
56. Na ± 1,4 km, na haakse bocht naar rechts en naar links, 1e weg rechts.
57. **Onverhard:** op kruising met voorrangsweg (D15) recht door, onverhard pad. Lees verder op punt 60.  
**Verhard:** op kruising rechts, voorrangsweg (D15) op.
58. **Verhard:** /| scherp links, D126 richting Amfréville.
59. **Verhard:** kruising rechts, langs monument 507 PIR.  
*Lees informatie bij punt 66, lees verder op punt 67.*
60. **Onverhard:** pad maakt scherpe bocht links en wordt verhard.
61. **Onverhard:** -| recht door en direct rechts, onverhard pad, licht stijgend.
62. **Onverhard:** T-splitsing rechts, onverhard pad.
63. **Onverhard:** 2X -| onverhard pad recht door.
64. **Onverhard:** kruising onverharde paden links.
65. **Onverhard:** T-splitsing rechts, verharde weg op.
66. **Onverhard:** kruising links, D126 richting Amfréville.  
*Meteen rechts van u staat een monument voor 507 PIR 82nd A/B, met kaarten van de gevechten in Normandië, de Ardennen en Nederland.*
67. -| doorgaande weg rechts aanhouden, D126 richting Amfréville. U rijdt Amfréville in.
68. Voor WO I-monument Commune Amfréville rechts, Langs bordje Vergers Timmes.
69. 1e weg rechts, Route du Thiers en langs bordje Vergers Timmes.  
*Op het huis voor de kruising hangt een herinneringsbord voor de Duitse eerstehulp post, die hier de eerste dagen na D-Day was ingericht, omdat de Duitsers hun hoofdkwartier in Château Gris waren ontvlucht vanwege aanhoudende bombardementen. Als u de weg recht door volgt, komt u bij de toegang van Château Gris. Rechts van de toegang staat het huis, dat de Duitsers na D-Day als tijdelijk hoofdkwartier inrichtten en waar krijgsgevangenen werden verhoord. U kunt tot de hoofdboort van Château Gris doorrijden, maar het kasteel is privé eigendom en niet te bezichtigen.*
70. Na ± 900 m staat rechts het monument voor Lt.Col. Timmes en zijn mannen.

Wordt vervolgd

DE BOOMGAARD VAN  
LT.COL. TIMMES

**Punt 70:** Lt.-Col. Charles J. Timmes, Commander van 2nd Battalion 507 PIR komt net als velen in het water rond de rivier de Mederet terecht. Na twintig minuten ploeteren bereikt hij de oever. Het eerste wat hij ziet, is de spoordijk en zo weet hij –als één van de weinigen– meteen waar hij is, anderhalve kilometer ten oosten van Amfréville. Lopend langs de oever, op zoek naar soldaten, vindt hij tien man en later nog meer. Als het licht wordt, wandelt Timmes met zijn mannen Cauquigny binnen. *"Onthoud en onderstreep die naam"*, schrijft historicus S.L.A. Marshall later. *"Een minuscuul vlekje op de kaart, een half ingestort kerkje met een minikerkhof, maar een alles overheersende sleutelpost voor een gigantische oorlogsoperatie ? Dat vergt teveel van de verbeelding, maar toch is 't zo."*

Timmes hoort geluiden van vuurgevechten uit de richting van Amfréville en besluit langs de oever naar het noorden te trekken. Bij een groepje boerderijen ontmoet hij Lieutenant Louis Levy van 507 PIR met nog eens dertig mannen. Even buiten Amfréville komt de groep onder te liggen van geweervuur vanuit bocages, gevolgd door mitrailleurvuur vanaf de kerktoren van Amfréville en de daken van de huizen. Er vallen enige doden en gewonden en dan beseft Timmes, dat er geen Amerikanen, maar Duitsers in Amfréville zijn ! Tegen 09.30 uur nemen Timmes en zijn mannen stelling in dezelfde boomgaard, waar zeven uur eerder General James M. Gavin is geland...



Wordt vervolgd op pagina 3



## DE BOOMGAARD VAN LT. COL. TIMMES



Punt 70 : De appelboomgaard wordt binnen de kortste keren aan de west- en de noordkant afgesloten door Duitsers. Timmes geeft Lt. Levy daarom opdracht om met tien man terug te gaan naar Cauquigny om daar de wegkruising bezet te houden. Levy vindt Cauquigny totaal verlaten, stelt zijn mensen op rond het kerkje en wacht verdere ontwikkelingen af. Lang hoeft Levy niet te wachten, want vanuit Amfréville naderen Duitse infanteristen die direct door Levy's mannen worden gedood. Kort daarna slaat echter de paniek toe. Tankgeluiden komen steeds dichterbij. Drie Renault tanks komen achter de infanteristen aan !

Met de hulp van twee plotseling opgedoken para's met gammon-mijnen (het is altijd onbekend gebleven, wie die para's waren) weten ze de tanks in brand te zetten. Er volgen echter veel meer Duitsers en de patrouille trekt zich terug in de boomgaard. Timmes en zijn mannen zijn nu aan drie kanten ingesloten door de Duitsers en aan de andere kant ligt het moeras. Met de weinige wapens weten ze de Duitsers twee dagen en nachten van zich af te houden, totdat ze worden ontzet door para's vanaf de damweg bij Cauquigny. Terugdenkend beseft Timmes, dat die ochtend op 6 juni een grote overwinning in zijn handpalm lag, zonder dat hij een vuist maakte ...



Lt.-Col. Charles J. Timmes

## THE SECRET FORD IN 'T MOERAS

**Punt 78:** De 12-jarige Genevieve Duboscq woont in een huisje naast de spoorlijn vlakbij La Fièrre. Het gezin is erg arm en haar vader Maurice verdient wat geld door de spoorrails te onderhouden, waarbij hij met een bootje vaak het moeras doorkruist. Moeder heeft de verantwoordelijkheid voor een kudde koeien, die ze in de velden laat grazen. In de nacht van 5 op 6 juni helpt het gezin enkele para's, die in het geïndundeerde gebied bij hun huis terecht zijn gekomen. Genevieve weet echter, dat de kans op een verdrinkingsdood voor deze para's klein is, omdat daar het waterniveau niet erg hoog is. Er is zelfs een pad, dat maar net onder water ligt. Dat pad loopt van de oever bij de spoorbaan bij Neuville-au-Plain naar de oever van het gehucht Les Heutes ten oosten van Amfréville.

Op de een of andere manier is die wetenschap de Amerikanen ontgaan. Het kleine Franse meisje vertelt zo'n beetje elke Amerikaan, die ze tegenkomt, over de doorwaadbare plek door het moeras boven La Fièrre. Toch duurt het tot D-Day+2, voordat deze ondergelopen weg en de tactische voordelen ervan bekend raken bij de leiding van 82nd A/B.

Door Timmes erop uitgestuurd om een ontsnappingsroute uit de boomgaard te zoeken, 'vinden' Lieutenant John W. Marr en Private Norman J. Carter van 507 PIR de weg net onder het wateroppervlak, eenvoudigweg door er bijna over te struikelen. Hierbij haalt Carter zijn scheenbeen lelijk open. Het is via deze 'Secret Ford', dat Ridgeway 325 GIR beveelt aan te vallen om het westelijke bruggenhoofd te herstellen en zo Timmes te ontzetten. Dit lukt helaas niet. Overdag, onder vuur liggend vanaf de kant van het Château Gris, blijkt de 'Secret Ford' echter een levensader, die de groepen Amerikanen aan beide kanten van de Merderet in ieder geval psychologisch met elkaar verbindt. Zo blijkt de via deze weg geregelde telefoonverbinding een morele opkikker voor de mannen van Timmes en slaagt Captain Samuel F. Bassett, de Battalion Surgeon, erin om zijn Jeep met een trailer vol medische voorraden naar de overkant te rijden.



Weg over de rivier de Mederet, toen.



Weg over de rivier de Mederet, nu.

Wordt vervolgd