



België - Belgique
P.B. - P.P.
8500 Kortrijk
BC 20258

KONINKLIJKE EN MENS LIEVENDE VERENIGING DER
DRAGERS van ERETEKENS en MEDAILLES van BELGIË
VOOR DADEN VAN MOED, ZELFOPOFFERING EN VAN MENS LIEVENDEHEID

ONDER DE HOGE BESCHERMING VAN Z.M. DE KONING
EN HET EREVOORZITTERSCHAP VAN DE H. BURGEMEESTER VAN BRUSSEL

VADERLANDSE VERENIGING
Zonder winstgevend doel
Gesticht te Brussel op 3 december 1865 - Koninklijk Erkend op 2 juli 1883

INFOBLAD KORTRIJK

Afgiftekantoor: KORTRIJK CENTRUM

Verantwoordelijke uitgever:
Rasson Nadia - Steenstraat 103 -
8501 Heule

P 806019
PRS: 3048465

Nummer 81 – 3^{de} kw 2017 (juli-aug-sept)

UITNODIGING

ZATERDAG 21 Oktober 2017

*Koninklijke en Menslievende
Vereniging der
Dragers van Eretkens en
Medailles van België*

Regionale Kortrijk

Algemene Statutaire Vergadering

DRAGERS van ERETEKENS en MEDAILLES van BELGIË

VOOR DADEN VAN MOED, ZELFOPOFFERING EN VAN MENSLIEVENDHEID



ONDER DE HOGE BESCHERMING VAN Z.M. DE KONING
EN HET EREVOORZITTERSCHAP VAN DE H. BURGEMEESTER VAN BRUSSEL
VADERLANDSE VERENIGING

zonder winstgevend doel

Gesticht te Brussel op 3 december 1865 – Koninklijk Erkend op 2 juli 1883.



Erevoorzitter Provinciale West-Vlaanderen: Graaf Henri d'UDEKEM d'ACQZ
Voorzitter Regionale Kortrijk: Nadia RASSON Steenstraat 103 te 8501 HEULE.

☎ & 📠 : 056/35.63.35 – 📧 : rasson.n@telenet.be

REGIONAAL BESTUUR KORTRIJK dd. 19-05-2017

VOORZITTER

Mevr. Nadia RASSON (2021)

Steenstraat 103

8501 HEULE

☎ & 📠 : 056 35 63 35

GSM: 0485 12 35 45

E-mail: rasson.n@telenet.be

ONDERVOORZITTER - SECRETARIS

Dhr. Philippe DE CALUWE (2021-2017)

Mellestraat 263

8501 HEULE

☎ : 056 37 11 42

GSM : 0495 32 29 39

E-mail: philippedecaluwe@gmail.com

VAANDELDRAGER

Dhr. Albert BARBIER

Bissegemsestraat 210

8501 BISSEGEM

☎ : 056 35 87 12

GSM: 0497 84 83 19

COMMISSARIS

Mevr Lutgarde TACK (2020)

Gijzelbrechtegemstraat 29

8570 ANZEGEM

☎ : 056 68 79 14

GSM : 0474 63 75 99

VAANDELDRAGER

Dhr Brecht VAN DER AUWERA

Nachtegalstraat 23

8511 AALBEKE

☎ : 056 40 42 96

GSM : 0485 41 38 25

E-mail : vanderauwerabrecht@gmail.com

COMMISSARIS JONGEREN

Dhr Pieter D'HAENE (2021)

Bozestraat 50

8501 HEULE

GSM : 0477 72 05 04

E-mail : dhaene.pieter@icloud.com

KANSELIER - VERSLAGGEVER

Dhr. Kurt VERHELLE (2021)

Kapel ter Bede 28

8500 KORTRIJK

GSM : 0486 72 19 86

E-mail: kurt.verhelle@telenet.be

ASSISTENT KANSELIER

Dhr Danny BOUCKENOOGHE (2021)

Molenhof, 3

8550 ZWEVEGEM

GSM : 0497 32 88 14

E-mail: danny.bouckenooghe@telenet.be

PENNINGMEESTER

Dhr Thierry PLAINTIN (2021)

Molenkouter 22

8510 ROLLEGEM

GSM : 0478 21 30 06

E-mail: thierry.plaitin@hotmail.com

COMMISSARIS MILITAIRES

Dhr Ivan VAN DER AUWERA (2021)

Nachtegalstraat 23

8511 AALBEKE

☎ : 056 40 42 96

GSM : 0486 23 62 57

E-mail : ivan.vanderauwera@skynet.be

EREKANSELIER

Mevr. Marie-José VANBOSSELE

Mevr. Lutgarde TACK

ONZE JAARLIJKSE STATUTAIRE VERGADERING
ZATERDAG 21 OKTOBER 2017

Mevrouw, Mijnheer,

Het bestuur van de Koninklijke en Menslievende Vereniging der Draggers van Eretekens en Medailles van België, Regio KORTRIJK, heeft de eer en het genoegen U en uw echtgeno(o)t(e) uit te nodigen tot de

Jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering die doorgaat op :

ZATERDAG 21 OKTOBER 2017 om 12.00 uur

**In Feestzaal “Goed Ten Houte”
Ten Houtedreef 31 te 8500 KORTRIJK**

AGENDA

1. 11u30 Bijeenkomst in feestzaal “Goed Ten Houte”
2. 12u00 Begin Jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering
3. Verwelkoming door de Voorzitter
4. Nagedachtenis aan de overleden leden
5. Verslag voorgaande van Statutaire Vergadering (09/10/2016)
6. Overzicht werkingsjaar 2016 - 2017
7. Bilan 2016 - 2017
8. Kasverslag door de 2 rekeningnazichters
9. Ontlasting penningmeester voor het werkjaar 2016 - 2017
10. Aanduiding rekeningnazichters 2018
11. Is ontslag en herkiesbaar als secretaris Dhr. De Caluwe Philippe
12. Korte toespraak door de Voorzitter, met toast aan de Koning.
13. 13u00 opdienen van :
 - Aperitief, bruisende Crémant met hapjes
 - Carpaccio van Limousin rund
 - Seizoengroenten roomsoep
 - Kalkoenfilet “Veronique” met seizoengroentjes en mini kroket
 - Fantasie van de Chef
 - Koffie met zoethoudertjes

Met aangepaste wijnen, waters, lichte bieren en frisdrank inbegrepen tot aan de koffie.

De deelnemersprijs bedraagt slechts 52,00 Euro.

Dit bedrag kan gestort worden op het rekeningnummer: BE22 7509 0426 1747 van de Gedecoreerden van België, Steenstraat 103 te 8501 HEULE.

De betaling moet gebeuren tegen uiterlijk 09 oktober 2017.

Niet betaalbaar ter plaatse (GEEN CASH GELD)

ONZE JAARLIJKSE STATUTAIRE VERGADERING ZATERDAG 21 OKTOBER 2017

Lidgeld: Het werkingsjaar loopt ten einde op **30-09-2017** – gelieve tijdig te betalen.

Het te betalen bedrag blijft voor iedereen 12,00 Euro.

Maak gebruik van het tweede bijgevoegd overschrijvingsformulier. Wij vragen U te betalen tegen 30 september, zodat wij de lidkaarten kunnen uitdelen tijdens de statutaire vergadering.



Feestzalen - Traiteur
GOED TEN HOUTE
Ten Houtedreef 31
8500 Kortrijk

Tel.: 0484/78 96 58



**WEES FIER BIJ HET DRAGEN VAN UW ERETEKENS -
ZE GETUIGEN VAN MOED - WILSKRACHT - DAPPERHEID
EN VAN ONWANKELBARE TROUW AAN VORST EN VADERLAND.**



De held die tot zijn 100^{ste} moest wachten op Belgische medaille

Vandaag is het een historische dag. Voor het eerst in 60 jaar geeft ons ministerie van Landsverdediging nog eens een medaille aan een Amerikaanse oudstrijder van de Tweede Wereldoorlog. Antwerps historicus Koen Palinckx ijverde daar meer dan acht jaar voor. “Wat Albin Irzyk deed tijdens het Ardennenoffensief was een pure heldendaad. Mooi dat hij op zijn honderdste verjaardag deze Belgische medaille krijgt.”

Irzyk hangt al scheef van de medailles. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg hij onderscheidingen van Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. In de VS ontving hij de op één na hoogste dapperheidsonderscheiding “*for extraordinary heroism in connection with military operations against the enemy*”. Toen Irzyk onlangs zijn zeventigste huwelijksverjaardag vierde, kreeg hij een persoonlijke brief van Barack Obama.

Een man met strepen, dus. En toch was Irzyk zeer geëmotioneerd toen de Vlaming Koen Palinckx hem een paar weken geleden opbelde om te zeggen dat hij nu ook een Belgische militaire onderscheiding krijgt. “Het raakt hem dat onder meer ik – een broekje van 47, dat is jong voor een eeuweling – hem zo erkentelijk ben voor wat hij hier deed in de winter van 1944.”

De verschrikkelijke winter van 1944. De koudste in vijftig jaar. Constant min tien graden. Er hingen roerloze, grijze nevelwolken. Perfect voor Hitler. Hij zou nog één keer proberen de oorlog naar zijn hand te zetten door in de Ardennen doorheen de geallieerde linies te breken. In geen tijd was Bastogne omsingeld en van alle bevoorradingslijnen afgesloten.





Toen generaal George Patton opdracht kreeg Bastogne te gaan bevrijden, schreeuwde hij één naam: “Albin Irzyk! Als er één man is die de Duitse gordel kan doorbreken, is hij het.” Irzyk was op 6 juni als majoor van het 8^{ste} Tankbataljon in Normandië geland. Hij maakte direct naam met de manier waarop hij met zijn achttien tanks bressen sloeg in de Atlantikwall: Irzyk in de punt van de aanval, terwijl de rest van het bataljon de vijand in de flanken aanviel.

Om drie uur in de ochtend van 23 december kreeg Irzyk van Patton het bevel naar Bastogne te trekken. “Ter hoogte van het dorpje Behême wees Patton een karrenspoor aan dat ik moest volgen. Een duistere bosweg. Het was alsof we oogkleppen op hadden. Links en rechts zagen we niets, alleen helemaal in de verte één verlicht punt: Bastogne. En we wisten: daar wacht onze dood. Mijn manschappen voelden zich bedreigd, geïntimideerd, depressief. We hadden een prachtige zomer beleefd, met ideaal tankweer onder een open hemel. Nu waren we op weg naar de absolute oorlogsgruwel.”

Daar wacht de dood

De slag in en om Bastogne was inderdaad een van de gruwelijkste van de Tweede Wereldoorlog. In een paar dagen tijd vielen 17.000 doden aan Duitse en bijna 20.000 aan geallieerde zijde, en nog eens dubbel zo veel gewonden.

Zoals verwacht, kwam het bataljon van Irzyk in Fauville voor het eerst onder vuur. Maar het was hit-and-run-fire: de Duitsers schoten en trokken zich terug. Zo leek het. Maar in werkelijkheid waren ze Irzyk naar Chaumont aan het lokken. In Chaumont zou blijken hoe inferieur de Amerikaanse Sherman-tanks waren aan de Duitse Koningstijger-tanks.



Het bewijs kwam bijna meteen. Na een uur vechten was Irzyk al vier van zijn achttien tanks kwijt. “Die vier hadden zich vastgereden in de modder. Een stilstaande tank is een dode tank”, zegt Irzyk. “Daarom bleef ik maar schreeuwen: *Blijven rijden.*”

Handschoen aanhouden

Maar hoe hard Irzyk ook reed, in het centrum van Chaumont hadden de Duitsers hem te pakken. “Het was alsof een immense sloophamer de tank had geraakt en daarna een supermenselijke hand ons vooruit had geworpen. De koepel van onze tank was er half afgeschoten. Maar we konden blijven rijden. En ik bleef maar schreeuwen: *Vooruit! Vooruit!*”

Pas toen Irzyk met zijn rechterhand wees waar de tanks moesten schieten, zag hij het: hij was gewond aan zijn duim. Zijn rechter handschoen was helemaal met bloed doordrongen. De kloppende pijn zwol aan. Hij voelde zich ijl worden in het hoofd. Irzyk twijfelde: de duim verzorgen of niet. “En toen dacht ik: ik hou mijn handschoen aan. Want die werkt als een pleister en zal het bloed sneller doen stelpen.”

Het was allicht de beste strategische beslissing die Irzyk ooit nam. Want de Duitsers dachten dat ze de Amerikanen genoeg beschadigd hadden en dat ze even tijd konden nemen om te hergroeperen. Van dat moment maakte Irzyk gebruik om door de Duitse linies te stoten en een bevoorradingscorridor te openen naar de ingesloten Amerikaanse parachutisten.



De Crem zei neen

Toen de Antwerpse historicus Koen Palinckx in 2008 dit verhaal hoorde, nam hij zich voor alles te doen opdat Irzyk van ons land een medaille zou krijgen. Maar Palinckx ving bot bij Pieter De Crem (CD&V), toenmalig minister van Landsverdediging. “Na de Tweede Wereldoorlog heeft ons land een contingent eretekens naar de VS gestuurd, die ze zelf mochten uitdelen aan oud-strijders. Irzyk was daar toen niet bij en De Crem wilde geen uitzondering maken.”

Maar huidig minister van Landsverdediging Steven Vandeput (N-VA) wil Irzyk wel zijn onderscheiding geven. Niet persoonlijk. Vandaag stuurt hij generaal Johan Andries naar Florida om de oudste Bastogne-veteraan te eren. “Ik zal er ook bij zijn. Het wordt een zeer emotioneel moment”, zegt Palinckx. “Irzyk heeft ook nog gevochten in Vietnam, maar Bastogne blijft zijn belangrijkste slag.”



Generaal Albin Irzyk met historicus Koen Palinckx



FLORIBEL

REMMERIE Freddy

Meensesteenweg 64
8500 – KORTRIJK

Tel: 056 355454
Fax: 056 354254



BLOEMEN & PLANTEN – KLEINHANDEL

**UIT SYMPATHIE
VOOR DE DRAGERS VAN
ERETEKENS EN MADAILLES
VAN BELGIË
REGIONALE KORTRIJK**

VANWEGE ANONYMUS



Herdenking NATO-monument te Fréthun (Frankrijk) op zaterdag 09 september 2017

Volgens de organisatoren van deze plechtigheid, Dhr Philippe Lyoen (Nationaal Voorzitter van het Franse Cercle National des Anciens Militaires Stationnés en Allemagne) en Dhr Willy Breton (Nationaal Voorzitter van de Association Européenne des Corps et Organismes Publics de Sécurité et Défense) heeft de oprichting van dit monument als doel :

hulde te brengen aan slachtoffers van de NAVO opdrachten in het kader van de Europese opbouw en respectvolle internationale betrekkingen.



Volgende herdenking van het NATO-monument heeft plaats op zaterdag 09 september 2017 te Fréthun in Frankrijk.

De gastlanden zijn de Verenigde Staten van Amerika, Hongarije, Rusland en Australië.

Informatie vindt u terug op de website : www.nato-memorial.eu



Officiële plechtigheden

Vrijdag 21 juli 2017 – Nationale Feestdag

Te Deum om 11Hr00 in de Onze-Lieve-Vrouwe Kerk te Kortrijk

Verzameling in de Rijselstraat om 10Hr30

Receptie in de Beatrijszaal van het Stadhuis

Zondag 03 september 2017 – Herdenking bevrijding Stad

Herdenking van de bevrijding van de stad Kortrijk om 11Hr15

Verzameling in de Rijselstraat om 10Hr20, vertrek naar de Broeltorens om 10Hr45, zo naar de Sint-Maartenskerk.

Receptie in de Beatrijszaal van het Stadhuis

Woensdag 01 november 2017 – Allerheiligen

Herdenking van de overledenen op St.-Jansbegraafplaats te Kortrijk

Bijeenkomst aan de ingang van het kerkhof om 09Hr45

Zaterdag 11 november 2017 – Wapenstilstand

1. Bijeenkomst aan den *Hert* (New-Foundland) in de Gentsesteeweg om 10Hr00

2. Wapenstilstand Eerste Wereldoorlog – Feest van de Vrede

Verzameling in de Rijselsestraat om 10Hr30

Te Deum om 11Hr00 in de Onze-Lieve-Vrouwe Kerk

Receptie in de Beatrijszaal van het Stadhuis

Woensdag 15 november 2017 – Koningsdag

Te Deum om 11Hr00 in de Onze-Lieve-Vrouwe Kerk te Kortrijk

Verzameling aan de Onze-Lieve-Vrouwe Kerk

Receptie in de Beatrijszaal van het Stadhuis

The Paths to Freedom

OPERATIE EPSOM



Eind juni 1944 is het Field Marshal Bernard Montgomery nog steeds niet gelukt om de stad Caen in te nemen. De verdediging in en rond Caen is zo sterk, dat zijn troepen de eerste dag niet verder komen dan zeven kilometer landinwaarts. 'Operation perch' -zijn poging om Caen met een nijptangbeweging te veroveren- mislukt door de verdediging van de 12. SS Panzer Division, de 21. Panzer Division en de Panzer Lehr Division, met steun van Panzergrenadier Regimenten.

Hij lanceert daarom 'Operation Epsom', waarbij dicht bij Caen een doorsteek naar het zuiden van de stad wordt gemaakt richting twee strategische hoogtes: Hill 112 en de hoogvlakte bij Bourguébus.

Op 25 juni 1944 start -als voorbereiding op 'Operation Epsom'- 'Operation Martlet' (ook 'Operation Dauntless' genoemd), waarbij de Polar Bears (49th ID) over Fontenay-le-Pesnel naar Rauray trekken. Daar moeten ze -met steun van de 70th Infantry Brigade en de 8th Armoured Brigade- de hoogvlakte zuiveren, zodat de 12. SS Panzer Division en de 26. Panzergrenadiers geen bedreiging vormen op de westflank van 'Operation Epsom'. Op 26 juni start 'Operation Epsom', waarbij de 15th Scottish Division een brug over de rivier de Odon moet veroveren om zo een doorbraak te forceren naar Hill 112 en de heuvelrug bij Bourguébus ten zuiden van Caen. De 43rd Wessex Infantry Division moet dan samen met de 11th Armoured Division Hill 112 en de omliggende dorpen veroveren.

R O U T E B E S C H R I J V I N G

188. U rijdt Bougy uit en Gavrus in (D214).
189. Kruising **links**, voorrangsweg op, D139 richting Grainville-s/Odon (bord links op hoek na afslag).
190. Doorgaande weg volgen. U rijdt Gavrus uit (D139).
191. Doorgaande weg volgen.
192. U rijdt Grainville-sur-Odon in (D139).
193. Kruising met voorrangsweg D675 **recht oversteken**.
194. -I **rechtdoor**.
195. Y-splitsing **links**, D139 richting Cheux.
196. Rotonde **rechtdoor** (2e afslag).
197. U rijdt langs watertoren en Grainville-sur-Odon uit.
198. U rijdt over viaduct van snelweg A84.
199. Doorgaande weg **links** volgen.
200. Kruising **rechtdoor**, D139 richting Tilly-sur-Seulles.
201. U passeert bord 70 km en rijdt Rauray in (zwart gemeentebord).
Op 26 juni trokken de Polar Bears (British 49th ID) van Fontenay-le-Pesnel naar Rauray ('Operation Martlet'). Lees verhaal verder.
202. -I **rechtdoor**.
203. Kruising **rechtdoor**.
204. Kruising **rechtdoor**, D139 Fontenay-le-Pesnel.
Recht voor u –achter fabriek– ziet u Caen liggen.
205. 1e weg **rechts**. Weg gaat over in onverhard pad.
Links staat een Mémorial voor 49th Infantry Division. Na ± 400 m komt u bij War Cemetery Fontenay-le-Pesnel.
206. 1e weg **links**, onverhard graspad.
207. Einde pad **rechts**, smalle verharde weg op.
208. U rijdt Cheux in (D173a).
209. Weg doorgaand **rechts** volgen.
210. Kruising **links**, D83 richting St. Manvieu-Norrey.
211. 1e weg, bij stopbord, **rechts**, richting kerk, D89 richting Tourville-sur-Odon.
Tegenover de kerk staat links een monument. Op 26 juni trokken eenheden van VIII Corps door Cheux om een doorbraak te forceren over de rivier de Odon. Lees verhaal verder.
212. -I **rechtdoor**.
213. U rijdt Cheux uit.
214. Einde weg links.
215. Doorgaande, verharde weg volgen en over viaduct van A84 heen.
216. U rijdt Mouen in.
217. Einde weg **rechts**, Rue de Lieutenant MacFarlane (bordje rechts op hoek na afslag).
218. Y-splitsing **links**, langs bordje Hameau de Colleville.
219. U rijdt Mouen uit (D89a) en Hameau de Colleville in.
220. Einde weg **links**, voorrangsweg op, D89 richting Tourville-s/Odon.
221. U rijdt Tourville-sur-Odon in (D89).
222. Doorgaande weg door dorp volgen.
223. Kruising voorrangsweg D675 **schuin rechtdoor oversteken**, D89 richting Baron-sur-Odon.
224. Doorgaande weg door dorp volgen.
Rechts staat monument voor 15th Scottish Regiment.
225. Kruising **rechtdoor**.
226. -I **rechtdoor**.
227. U rijdt Tourville-sur-Odon uit (D89).
Na scherpe bocht naar rechts (smal en weinig zicht op tegenliggers!) rijdt u over de brug van Tourmauville over de rivier de Odon. U rijdt nu door de 'Scottish Corridor'. Lees verhaal verder.
228. U rijdt Tourmauville in (zwart gemeentebordje).
229. -I doorgaande weg **rechts** volgen.
230. Y-splitsing **links**, doorgaande weg volgen, D89 richting Esquay-Notre Dame.
231. Kruising **recht oversteken**, D89 richting Esquay-Notre Dame.
232. U rijdt Esquay-Notre Dame in (D89).
233. Kruising links, voorrangsweg op, D8 Eterville.
234. U rijdt Esquay-Notre Dame uit (D8).
Voor u ligt Hill 112. De heuvel steekt hoog boven de omgeving uit en vormt zo een strategische positie.
235. Bovenop de heuvel ligt het monument voor Hill 112.
Dit monument met Churchill tank is ter herinnering aan de hevige gevechten om Hill 112. Kleine palen geven aan, welke plaatsen rondom de heuvel liggen en in welke richting. Op de palen staat bovendien het aantal soldaten, dat bij de verovering van betreffende stad of dorp is gesneuveld. Lees verhaal verder.
236. Doorgaande weg na monument vervolgen.
237. -I **rechtdoor**, doorgaande weg volgen, D8 Eterville.
Op de afslag rechts staat nog een oorlogsmonument maar helaas is het niet mogelijk om hier te stoppen. Voor u ligt Caen.
238. Rotonde **rechts** (1e afslag), D147a richting Maltot.
239. U rijdt Maltot in.
240. Rotonde **links** (3e afslag), D212 richting Louvigny.
Op 10 juli 1944 werd 43rd Wessex Division door Duitse Tiger tanks omsingeld. De divisie wist zich terug te trekken, maar leed hevige verliezen. Lees verhaal verder.
241. Doorgaande weg door dorp volgen.
242. U rijdt Maltot uit (D212).
243. Kruising **links**, D147 richting Eterville.
244. Rotonde **rechtdoor** (2e afslag), richting Eterville.
245. U rijdt Eterville in.
246. Rotonde **links** (3e afslag), richting Evrecy.
247. 1e weg **rechts**, Chemin de la Couture.
248. Doorgaande weg met bocht rechts en links volgen.

Wordt vervolgd

GEVALLEN IN DE STRIJD

Veteraan frank Risbridger vocht bij Cheux met 9th Royal Tank Regiment.

"Toen ik ingedeeld werd bij een Tank Regiment, dacht ik dat het een veilige optie was. In 'n Churchill tank had je immers tien centimeter staal om je heen. Na 'Operation Epsom' dacht ik daar wel anders over! Mijn tank, 'Impertinent' genaamd, werd geraakt door een Duitse 88mm granaat. De bemanning sprong eruit, maar ik kon mij niet bewegen. Ik bleef met mijn koppel en pistool ergens achter haken. De benzinetank van de tank vatte vlam en mijn broek begon te branden. Ik kon mezelf bevrijden en sprong van de tank. Zes seconden later ontplofte die. Een 'lucky escape!'" "Twee goede vrienden van mij hadden dat geluk niet. In de strijd bij Cheux waren van zowel David Gotobed als Roy Painter de benen afgeschoten en ze konden niet meer ontsnappen. Ik bezoek nog geregeld hun graven op St. Manvieu War Cemetery. Een vreselijke tijd was het in Cheux. We gingen daar de strijd in met duizend man van The Gordon Highlanders en we kwamen eruit met maar 125 man!



DE TIGER TANK IN RAURAY

Punt 201 : Na de verovering van Fontenay-le-Pesnel trekt de British 8th Armoured Brigade op 26 juni met de Polar Bears en de 70th Infantry Brigade naar Rauray om de 26. Panzergrenadiers en tanks van de 12. SS Panzer Division op de heuvelrug te verdrijven om zo de westelijke flank veilig te maken voor de 15th Scottish Infantry Division bij hun aanval richting de rivier de Odon. 2nd Lieutenant Stuart Hills: "A Squadron trok op van Fontenay naar Rauray. De commandant van A Squadron, John Semken, had van C Squadron gehoord, dat er vijandelijke tanks in de buurt waren. De lader had daarom op voorhand al een AP-granaat geladen. Aan de rand van Rauray werden we plotseling geconfronteerd met een enorme tank, die ons in een bocht van de weg tegemoet kwam. We wisten niet wie het meest geschrokken was, maar John schreeuwde: 'Vuur, het is een mof!' Wij en de tank schuin achter ons vuurden in korte tijd wel tien granaten af. Toen de rook optrok, zagen we kleine vlammetjes uit de tank slaan. De bemanning kroop door het luik. Het was een Tiger van de 12. SS Panzer Division, de eerste Tiger die in Normandië buitgemaakt werd!"

"Van dichtbij bleek de tank een enorm ding en de dikte van het pantser was ongelooflijk. Niet één schot van onze Shermans had het pantser doorboord. Het vuur in de Tiger, zo ontdekten we, was ontstaan door een granaat die precies op het vizier van de bestuurder ketste, waardoor brandende glassplinters door de tank vlogen. De bestuurder had geschreeuwd dat hij was geraakt, waarop de commandant het bevel gaf om uit de tank te springen. Zowel van binnen als van buiten was hij nog helemaal intact. We realiseerden ons dat we wel erg veel geluk hadden gehad. Onze Sherman was wel sneller en wendbaarder dan die Tiger, maar één schot van hem hadden we niet overleefd. Later hoorden we dat die tank naar Engeland is verscheept, waar technenuten hem van onder tot boven hebben bekeken. Ze hebben zelfs schietproeven uitgevoerd om te kijken of de nieuwe generatie granaten zijn dikke huid wel kon doorboren, maar daar hebben we niets meer van gehoord!"

DE VERKEERSOPSTOPPING BIJ CHEUX

Punt 211 : Met de verovering van Hill 112 zouden de Britten 'n strategische hoogte ten zuiden van Caen bemachtigen en zo de toegang tot het zuiden van de stad onder controle krijgen. Om Hill 112 te kunnen innemen, moet echter eerst een doorbraak over de rivier de Odon geforceerd worden.



Na een vernietigende barrage van 700 kanonnen trekken op 26 juni 1944 twee eenheden van de 15th Scottish Division naar St. Manvieu en Cheux. Ze passeren dan ook het ene na het andere verwoeste dorp. Ze veroveren St. Manvieu, maar lopen op weg naar Cheux vertraging op, omdat de 12. SS Panzer Division en de 21. Panzer Division een tegenaanval inzetten. Ze weten die echter af te slaan. Terwijl ze naar Cheux optrekken, komen ze onder vuur te liggen van Duitse tanks bij Rauray, omdat de hoogvlakte nog niet gezuiverd is door de Polar Bears en 70th Infantry Brigade. Ze lijden zware verliezen, zowel aan tanks als aan manschappen.

Tegen de middag bereiken de 44th Lowland Infantry Brigade en de 46th Highland Infantry Brigade de buitenwijken van Cheux. De straten van Cheux liggen vol puin van stukgeschoten huizen en er zijn nog geïsoleerde Duitse eenheden in het dorp. De opmars door Cheux verloopt daardoor moeizaam en achteropkomende eenheden van VIII Corps lopen op hen in.

Als dan ook nog vanuit de boomgaarden ten zuiden van Cheux mitrailleurs en kanonnen van twintig Panzer IV tanks van de 12. SS Panzer Division op Cheux beginnen te schieten, is de chaos compleet. Er ontstaat een gigantische opstopping van tanks en voertuigen in het dorp, die pas aan het einde van de middag met moeite wordt opgelost. Dan kunnen de tanks en infanterie eindelijk optrekken naar de rivier de Odon.



Wordt vervolgd



TRANSPORT VANDENDORPE ZVEVEGEM N.V.

WWW.TRANSPORTVANDENDORPE.BE



INDUSTRIËLE VERHUUZINGEN

MACHINE - LOGISTIEK

UITZONDERLIJK VERVOER

HIJSWERKEN

INDUSTRIEZONE BREEMEERS BLOKELLESTRAAT 157/1 8550 ZVEVEGEM
TEL : 0032 (0)56 75 57 24 | INFO@TRANSPORTVANDENDORPE.BE

ART traiteur €

afhaalgerechten
recepties
buffetten
à la carte
walking diner

Gullegemsesteenweg 220, 8501 Bissegem

gsm 0474/96.04.59 - tel 056/32 04 98

info@traiteurbart.be

www.traiteurbart.be



Permanente kantoren :

KORTRIJK – Veemarkt 90

Tel. 056/22.00.18 – Fax. 056/22.49.00 – e-mail : bm.kortrijk@bondmoyson.be

AVELGEM – Doorniksesteenweg 66

Tel. 056/64.55.79 – Fax. 056/64.62.33 – e-mail : bm.avelgem@bondmoyson.be

HARELBEKE – Marktstraat 125

Tel. 056/71.17.87 – Fax. 056/70.65.64 – e-mail : bm.harelbeke@bondmoyson.be

WAREGEM – Stormestraat 131 bus 17

Tel. 056/60.29.36 – Fax. 056/61.74.94 – e-mail : bm.waregem@bondmoyson.be

Sociale Dienst : ctz.wvl@bondmoyson.be



De Grootte Oorlog



X I X .

De strijd aan de Gethe.

De slag bij Halen.

Niet alleen bij Orsmaal-Gussenhoven natuurlijk, maar op zeer vele punten deden Deutsche ruitery-afdeelingen verkenningen.

Doch onze gidsen, lansiers en wielrijders bleven evenmin werkeloos.

Onze taak is een der gevaarlijkste, zei mij een der wielrijders, dien ik op een dier wegen van haspengouw ontmoette. Overal loert de dood op ons. Wij volgen wegen, waar van achter elk boschje, van achter iederen boom een vijand loeren kan. Wie ziet zijn tegenstander 't eerst? Wie heeft den voorsprong bij den aanval, de eerste kans om zijn schot te lossen?... Daarom heb ik mijn doodsbericht in mijn zak.

Hij toonde mij een brief in een dubbelen omslag. Op den eersten stond het adres van zijne vrouw; op den tweeden, den dubbelen, een vermelding : Te verzenden als ik sneuvel.

Ja, hernam de soldaat, ge moet nu den dood onder de oogen durven zien. En val ik, dan blijft deze brief een kostbaar souvenir voor mijn kinderen. Het zal hun altijd herinneren, dat vader zijn plicht deed...

Dus ge hebt kinderen?

Twee. O, als ik aan huis denk, is het hard! Maar wat wilt ge? 't Is voor onze vrijheid!

Nooit zal ik dit gesprek vergeten. Dat gaf mij een blik in al de tragiek van dien tijd.

Onze verkenners dan, loerden ook de Deutsche troepenbewegingen af. Op 12 Augustus meldden ze belangrijke versterkingen der vijandelijke macht, en men kan uit alle bijzonderheden afleiden, dat er bij Halen een aanval zou plaats grijpen.

Halen ligt ten zuiden van den hoek gevormd door de Gethe en den Demer. De straatweg Diest-Sint-Truiden snijdt de gemeente. Halen beschermde de stelling der gethe.

De Duitschers zouden nu trachten met vier duizend ruiters, twee duizend jagers te voet en achttien kanonnen die stelling te veroveren. Daar waren troepen bij van von der Marwitz, die op vier Augustus kennis gemaakt hadden te Visé met een bataillon van het 12de linie.

Generaal De Witte, kommandant der Belgische ruitery-afdeeling, beschikte over 2.400 ruiters (1ste en 2e gidsen, 4e en 5e lansiers), 450 karabiniers wielrijders en 3 batterijen te paard.

Het vijfde regiment lansiers was pas gevormd en kreeg dien morgen zelf, tegenover den vijand, zijn vaandel.

De Augustuszon straalde over het bevallig landschap en blonk op de witte gevels en roode daken der hoeven. Op de velden stonden nog de oogsten, die vonkten als goud.

Maar een ander maaier dan de vreedzame boer scherpte thans zijn zeis.

Op 10 Augustus, twee dagen te voren reeds, waren een honderdtal karabiniers wielrijders naar Halen vertrokken en nestelden zich op 200 à 300 meter langs de Gethe, aan den Noord-Oostkant van het dorp. Ze wierpen verschansingen op, barrikadeerden de brug en de wegen met karren, rijtuigen, enz....

Een vijandelijke verkennersafdeeling was toen op de vlucht gegaan en liet twee dooden en een gewonde achter.

Den volgenden dag, 11 Augustus, botsten verkennende lansiers op Duitschers te Herck-de-Stad. Vijf der onzen werden gevangen genomen en drie ontsnapten. Luitenant du Roy de Blicy ontkwam bij die schermutseling. Een uhlaan, die hem in den rug aanvallen wou, kreeg een kogel in den mond en viel dood neer. Die kogel was afgevuurd door den luitenant, die over zijn schouder schoot zonder te kunnen mikken.

's Avonds meldde men per telefoon, dat 12 Duitschers Herck passeerden. 't Was 't laatste bericht. De draden waren doorgesneden.

Een roerige dag volgde. Men nam alle maatregelen tot den strijd.

En zoo brak de 12de Augustus aan. De karabiniers wielrijders bezetten de Gethe, de lansiers de hoeve "IJzerwinning", de gidsen stonden in de richting Velpen en Rheinrode. Een batterij was opgesteld op den "Mettenberg" en een andere op den "Bokkenberg".

Om 8 uur begon de slag. Het dorp zelf was een vooruitgeschoven post. Daar lag de 3de compagnie wielrijders.



Generaal De Witte, overwinnaar van Halen.



De voorhoede der Duitschers verschijnt aan 't Oosteinde van 't dorp, waar de Gethe stroomt. Op 100 meters van het riviertje wordt ze door een levendig gevecht onzer karabiniers onthaald. 't Zijn uhlanen. Zeven er van bijten in het zand; één geeft zich over. De strijd is begonnen. Veel bewoners van Halen begrijpen dat het ernstig zal zijn en vluchten. Er vertrekt nog één trein; 't is de laatste, want de statieoverste telefoneert de andere op te houden. Tal van burgers echter kunnen niet besluiten hunne woning te verlaten. Velen zullen het zich straks berouwen.

9 uur... "Ze komen weer!" klinkt het. Men ziet een stofwolk, hoort gedruisch. En daar rennen ruiters aan en bestormen de verschansingen, maar de geweren en mitrailleurs zenden een dichte vlaag kogels.

De cavalerie geeft het niet op, wijkt wel, doch keert terug, deinst opnieuw af, waagt een nieuwen aanval, echter alles te vergeefs, want de wielrijders houden stand en stellen 400 vijanden buiten gevecht voor er één nog maar de brug overschrijden kan. De vijand weifelt, maar de officieren jagen de mannen voort... den dood in.

Duitsche verkenners speuren rond; ze ontdekken de plaats waar een kleine, houten brug over de Gethe opgeblazen was. Eenige boomen worden over de oevers geworpen. Een noodbrug ontstaat aldus en soldaten trekken er over.

De wielrijders bemerken het. Ze zijn zoo weinig in aantal. Ze zullen in de flank bedreigd worden en naar het dorp terug moeten.

De vijand voorziet het en laat Halen beschieten. Zware slagen klinken, granaten ontploffen, havenen den toren, verscheidene huizen en bedreigen den terugtocht aan de wakkere voorhoede.

De wielrijders moeten terug en verschansen zich niet ver van de statie. Een genist tracht de brug op te blazen die ondermijnd is. Het lukt niet.

De Duitschers stormen over de Gethe, ruimen alle hindernissen weg. De eersten sluipen langs de huizen het eigenlijk dorp binnen, bereiken de markt. Anderen volgen: infanteristen en ruiters. Ze vertrouwen den toestand nog niet. Ze sleuren den pastoor uit zijne woning en dwingen hem mee te gaan naar de kerk en het gemeentehuis. Ze bedreigen hem, als er nog Belgen zitten. Andere woestelingen jagen de inwoners buiten, vernielen deuren, ramen, meubels en plunderen.

Jonge en oude mannen, worden op een hoop gedreven, uitgescholden, geslagen, gestampt en zullen nu een schild vormen voor de Duitse helden.

De vlag moet neer en men wil ze verbranden, doch ze vat geen vuur. De soldaten doorkerven ze met hun sabels.

't Is middag geworden. De Duitschers zijn dus meester in het dorp en toonen het op hun gewone wijze.

Voorwaarts! Klinkt het sein.

De rangen worden gevormd. De strijd, die even onderbroken is, moet hernomen worden. De burgers staan daar angstig hun lot te verbeiden. Eensklaps drijft men hen voor de soldaten, en nu trekt men den steenweg van

De Duitschers wagen zich weldra voor het middenfront der Belgen.

De karabiniers liggen daar weer... Geweren knallen.

Duitsche cavalerie rukt aan. De burgers worden terzijde gedreven.

De ruiters chargeeren. De karabiniers wielrijders wachten hen af. De geweren en mitrailleurs maaien in de rangen, maar de mannen moeten wijken. Doch daar zijn de lansiers. Nu is het hun beurt. Zij doorstaan den schok. Luitenants Scouvemont en Ouverleaux besturen de machiniegeweren. De lansiers lossen hunne karabinen en rechts van 't slagveld werken drie eskadrons der 1ste gidsen mee.

De Duitse ruitery deinst af. Ze moet terug. Ze galoppeert, botst weer op de lansiers, draait opnieuw. Paarden, als razend van schrik en pijn, rennen brieschend rond; soms is het een oogenblik van vreeselijke verwarring. 't Schijnt of Belgen en Duitschers meegesleurd worden door eenzelfde wervelwind. Maar neen, de lansiers wikkelen zich los uit de verwarring, vuren opnieuw, en tot zevenmaal wordt de aanval van den vijand afgeslagen.

Vlammen laaien op, rook drijft over de vlakte.

De Duitschers beraadslagen. De cavalerie werkt niets uit.

Burgers, weg!... klinkt het.

De gevangenen mogen gaan, maar hun laffe bewakers schieten hun kogels na. Drie weerloozen vallen stervend neer: Jules Severyns, Guillaume Michiels en Antoine Volders. Zij bezwijken weldra.

Schepene Loosen, Henri Vaes, Jos Vanbergen, Florent Liesenborghs, Octavie De Booserie en haar dochtertje zijn gewond.

De Duitschers zullen een nieuwe poging wagen. Hun dooden liggen op hoopen, gekwetsten kermen; stervenden jammeren om water, om hulp, roepen om geliefden.

Het Duitse geschut naar dezen oever overgebracht, bestookt onze stellingen. Onze troepen geraken afgemat. Ze hebben bovenmenschenlijken weerstand geboden. Velpen en Leebroeck worden opgegeven. De verdedigers der hoeve "IJzerenwinning" moeten insgelijks wijken.

Maar daar daagt hulp op!

Aan de 1ste legerdivisie was bevel gegeven de 4de gemengde brigade (4e en 24e linie en een groep van drie batterijen), die te Hauthem Sint-Margriet gekantonneerd was, naar Halen te zenden.

't Is een geforceerde marsch van 21 kilometers, in de flikkerende zon, langs zandige wegen.

Estafetten brengen onderwegen bevelen en een dringend verzoek spoed te maken.

De zon brandt uit 't Zuiden, het zweet breekt uit, de dorst verschroeit de keel. Geweer en ransel drukken zwaar.

Een ruiter nadert. De artillerie moet dringend versterkt worden. De groep trekt de infanterie voorbij en de stukken schokken over de wegen. Zeven kilometers ver gaat het in galop, en eenmaal te Loxbergen, treedt het geschut onmiddellijk in aktie. De 7e en 8e batterij van den Loxbergschen molen en de 9e batterij aan den Noordelijken zoom van 't dorp bestoken den vijand geweldig.

Maar daar verschijnt de infanterie!... 't Is 13u.40m.! Een bataljon der voorwacht (1-4) en een ander (III-24) hebben 21 kilometers in minder dan 4 uur afgelegd. Er is geen oogenblik rust. Het eerste vangt den strijd aan langs de Westzijde en het tweede, ten Zuiden van Velpen.

Een tegenaanval wordt begonnen, met velpen tot eerste doel. Uit de huizen braken machinegeweren hun vuur. Ook bij de hoeve "IJzerenwinning" woedt de kamp geweld. De artillerie biedt krachtigen steun. De aanval wint. De hoeve wordt genomen, dan Velpen ook.

Om vier uur zendt de generaal drie eskadrons en half ruitery naar de linkerzijde van den aanval langs den Bokkenberg en Leebroeck, om den tegenstander in de flank te bestrijden. De Duitschers wijken weer naar Halen, en weldra verandert dat terugtrekken in een vlucht. Dooden en gewonden vallen in een spervuur, dat de straten van het dorp tot een hel maakt.

De troepen worden over de Gethe geworpen. De zege is aan ons.

De zon zinkt weg en haar avondgoud tint een vreeselijk veld.

De vijand vlucht tot Hasselt, en vreest blijkbaar een achtervolging, maar daartoe is onze troepenmacht te zwak.

En te Halen en Loxbergen vloeit een stroom gewonden. Nog liggen stervenden te kreunen. Wij hadden 500 gewonden en 200 dooden.

Meer dan 3000 Duitschers waren buiten gevecht. Veel lijken bedekten den grond: 400 paardenkadavers zwollen op. Puin van huizen smeulden nog.

De nacht valt en 't wordt stil over het omgewoelde veld, waar eensklaps zooveel kracht vernietigd, zooveel rouw geslagen, zooveel levens afgesneden werden.

Tot de dooden behooren: de majoors Bourgouis en Staquet; de kommandenten Demaret, Van Damme, Wacquez; kapiteins Panquin, Lekeux, Van Vlierbergen; luitenant Stoops en onder-luitenant Marrée.

* * *

We komen te Halen. Langs den weg lispelen populieren. De Gethe murmelt tusschen haar bloemige oevers. Vrede ligt over het land. De boeren arbeiden vlijtig. Voor de blanke hoefjes spelen kinderen. Een deerne leidt een koe langs de grazige boorden van den baan. Ze wijst ons den weg naar het kerkhof.

In 1915 werden alle Belgische gesneuvelden ontgraven, gekist en samen te ruste gelegd op een soldatenkerkhof. Daar verpoozen we een wijle. De graven zijn goed onderhouden en geteekend door een kruis met Vlaamsch of Fransch opschrift. Er liggen er 121. Kommandant Demaret sluimert aan de "IJzerenwinning", deze hoeve met dien toen zoo profetischen naam; kapitein Panquin op 't gemeentekerkhof, en Thiry (van Hornu) en Cornet Camille (van Sint-Niklaas) werden te Zelck-Halen ter aarde besteld.

Twee-en-dertig onzer strijders rusten op het grondgebied van Loxbergen, op een afzonderlijk kerkhof - of,

zij die in de school bezweken, op de gemeentelijke begraafplaats. Drie welke vielen tijdens de verkenningstochten sluimeren te Herck-de-Stad. (1)



(1) Zie hierover: "Nauwkeurig verslag over den slag van Halen", door M.Cl.—Uitgave Cleermans-Saels, Halen.

Wordt vervolgd

Restaurant 't Rusteel
Heulestraat 168
8560 GULLEGEM
België

+32 56 35 65 64

Voor reservaties werken wij enkel telefonisch.

Openingsuren:

Donderdag van 12u - 14u & 17u30 - 22u

Vrijdag van 12u - 14u & 17u30 - 22u

Zaterdag van 12u - 14u & 17u30 - 22u

Zondag van 12u - 14u & 17u30 - 21u

Er is een ruime parking voorzien



Brouwerij Gulden Spoor
Heulestraat 170
8560 GULLEGEM
België

+32 56 44 41 08

info@guldenspoor.be